



“Blijf bidden en blijft daarbij waakzaam en dankbaar.” Colossenzen 4:2

Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden

We groeten uw vanuit Brazilië, en bidden dat alles goed met u gaat. We hebben voor u weer een prachtige nieuwsbrief om te lezen, en we zijn God zo dankbaar hoe goed Hij voor ons zorgt, ook op de oude dag, daar zijn wij getuigen van geworden. Lees u maar snel verder naar ons getuigenis.

2^{de} TRAILRUN SPORT in Santa Bárbara do Tugúrio

Maar eerst willen we het hebben over een evenement dat nu voor het tweede jaar plaatsvond en tot doel heeft om sport in de stad te promoten en het beoefenen van lichamelijke activiteiten aan te moedigen. Heel belangrijk voor de gezondheid van ieder mens.

Dit evenement, genaamd de 2e TRAILRUN, vond plaats op 25 juni en werd deze

keer ook bijgewoond door de familie Jonker. Pastor Ismaël was uitgenodigd om voor de start te bidden, Rafael en Eunice hielpen de sportsecretaris met de organisatie, Vinícius nam deel aan het begeleidingsteam en Karin deed mee met de 5 km race, waar ze de 3e prijs won in haar leeftijdsgroep. Het is heel bijzonder dat de organisatie ons als christenen erbij wilde betrekken. Dat gebeurde vroeger niet zo snel; er is nu veel meer



3^e prijs voor Karin op de 5 km

openheid naar ons toe. Prijs de Heer, dat zijn gebedsverhoringen.

Getuigenis familie Jonker

De laatste twee weken van juli hadden we schoolvakantie en ook Cena was gesloten. In deze periode maakten we onze langverwachte familiereis naar Nederland. We konden Govert bezoeken, Eliana, onze familieleden, die we zo graag in de buurt zouden hebben, ons bestuur, dat ons veel helpt, en een paar vrienden.

We kunnen zeggen dat God ons gezegend heeft met deze reis, waarmee een verlangen van mij, Lourdes, is vervuld. Ik vertelde aan mijn hele familie hier dat we van ons salaris een bedrag bij elkaar zouden sparen om een week naar Nederland te gaan, gewoon om familie te bezoeken, zonder verdere verplichtingen. Ons getuigenis is dat God deze woorden hoorde en ons toestond deze droom te verwezenlijken, met financiële middelen die niet van ons salaris komen, maar van onze lieve vader Govert. Van een pensioenfonds kreeg hij met terugwerkende kracht een betaling, waarop niet had gerekend. Maar ineens lag er een poststuk in de brievenbus. Als dat nou niet Gods werk is???

We zijn God erg dankbaar dat Hij ons deze kans heeft gegeven, veel eerder dan we hadden verwacht. Normaal gesproken zou het ons vele jaren hebben gekost om voldoende te sparen. Voor Govert en voor Eliana is het een enorme "super" zegen, omdat het nu nog mogelijk was, ook wat de gezondheid van Govert betreft.



Fam. Jonker vlak voor vertrek naar Nederland

De hele familie Jonker ging naar Nederland van 18 tot 27 juli. We konden lang niet zoveel mensen ontmoeten als we hadden gewild, maar het was

de moeite waard, vooral omdat we bij onze lieve vader waren na hem anderhalf jaar lang niet te hebben gezien. Het heeft iedereen veel goed gedaan, vooral Ismaël, die zijn vader vreselijk mist. We hebben zo intens genoten met elkaar. Dit zijn momenten die je nooit meer vergeet in je leven.

Kinderdagverblijf CENA

Toen we terugkwamen in Brazilië, gingen we meteen over tot de orde van de dag. Op 31 juli begonnen de scholen weer en ook Cena. Omdat Ismaël en Karin op twaalf september voor een werkverlof van ruim twee maanden teruggaan naar

Nederland, proberen we vervanging voor hen te vinden. Op 2 augustus ben ik naar het onderwijskantoor gegaan om te vragen of iemand kan invallen voor Karin, die het spelletjeswerk met de kinderen doet. Ze zouden me helpen, maar vandaag, 6 september, wacht ik nog steeds. Bid dat ze ons tijdig een competent personeelslid sturen. Nu de winter afloopt en het weer drukker wordt op Cena, omdat de kinderen minder vaak verkouden thuis zitten, is zo iemand des te meer nodig.



Aangekomen op Schiphol



Werken aan de bouw van de garage

We bouwen ook een garage voor de auto's in Cena, met behulp van materialen van het gemeentehuis. Het plan is om de 11^{de} klaar te zijn, de dag vóór vertrek naar Nederland, maar

het materiaal dat we van de gemeente krijgen laat altijd lang op zich wachten. Daarom denken we de 11^{de} niet te zullen halen. Samenwerken met het gemeentehuis vereist veel geduld, maar is nodig, omdat onze financiële middelen niet toereikend zijn voor extra werkzaamheden. Dit jaar hebben we al veel uitgegeven aan autoreparaties en onderhoud. We staan niet in het rood, omdat we elke maand proberen iets te reserveren voor extra uitgaven als deze, maar we zitten wel op het randje.

Gemeentewerk

Tijdens onze dagen in Nederland gingen de diensten gewoon door onder leiding van pastor Anivaldo en pastor Woarley hier in Santa Bárbara, en pastor Antônio in Mercês. Pastor Anivaldo woont in São Paulo, maar brengt ongeveer zes maanden per jaar door in Santa Bárbara om ons te helpen. Vanwege zijn leeftijd, zijn gezondheidsproblemen en die van zijn vrouw, zuster Aparecida, zullen ze hier tot december van dit jaar zijn en daarna definitief terugkeren naar hun huis in São Paulo. God zij dank wonen Pastor Woarley en zijn vrouw zuster Rita sinds februari van dit jaar hier in Santa Bárbara. En Pastor Anivaldo vertrekt wel, maar hij blijft ons op afstand bijstaan via internet.

In de kerk in Mercês wordt pastor Antônio veel geholpen door broeder Alberto en zijn gezin. Ik geloof dat ik in mijn vorige brief heb geschreven over deze familie, die vanuit Rio de Janeiro in Mercês is komen wonen. Ze hebben ervoor gekozen om bij ons samen te komen en tot zegen te zijn. Bid dat ze zo door zullen gaan en dat de vijand niet zal komen om dit werk te belemmeren.

Vaderdag

Op de tweede zondag in augustus werd er een speciale Vaderdagdienst gehouden in de kerken hier en in Mercês. We vierden deze dag altijd en spreken over het belang van vaders in de structuur en het leven van een gezin. Dat is goed geweest, want de duivel heeft geprobeerd gezinnen te vernietigen, omdat zij het fundament van de samenleving zijn. We kunnen niet stoppen met praten over de rol van een vader in de vorming van het gezin. We moeten veel bidden voor moeders en vaders om meer verantwoordelijkheid te nemen en om de belofte te vervullen die ze voor

God hebben afgelegd bij het huwelijk. Gescheiden ouders betekenen vaak boze, ongehoorzame en onverantwoordelijke kinderen.

Levietenfeest

Op 2 en 3 september vierden we het achttiende jaarfeest van de "Levitas", onder leiding van pastor Ismaël. We



Speciale dienst met de Levieten

organiseerden twee dagen met

speciale diensten en nodigden lokale kerken, vrienden en kennissen uit om mee te vieren. De meeste gasten kwamen naar de dienst op zaterdag 2 september. Het was een zegen en God sprak zeker tot onze harten op beide dagen.

Getuigenis

Een ander belangrijk ding: in gesprekken met mensen die dicht bij de kerk wonen, hebben we gehoord dat God mensen aanraakt en zegent door de lofprijzing en door het woord dat in de diensten wordt verkondigd. Sommige mensen huilen zelfs als ze er met ons over praten. Ze erkennen hun behoefte aan God, aan bevrijding, maar ze kunnen hun religieuze tradities en afgoderij niet loslaten. Onze stad is erg afgodisch ten opzichte van afbeeldingen. Mensen zijn ook bang om hun familie pijn te doen als ze hun afgoderij en religieuze tradities vaarwel zouden zeggen. Bid dat deze angst en schaamte in hun leven wordt weggenomen. Bid in dit geval vooral voor José Maria, zijn vrouw Altamira en Altamira's dochter Talita. Zij kwamen naar de dienst op zaterdag, tijdens het feest.

WERKVERLOF

Zoals u al eerder hebt gelezen in vorige nieuwsbrieven, zijn we weer aan een werkverlof toe. We zullen zoveel mogelijk huisbezoeken doen, en we

hebben op zondagen presentaties in verschillende gemeenten door heel Nederland. U bent van harte uitgenodigd om onze presentatie te bezoeken en u kunt hieronder onze agenda voor dit jaar inzien:

17/9 – Balkbrug

24/9 – Morsel (België)

1/10 – Schiedam

8/10 – Hasselt (België)

24/10 – Dinsdag avond – Zutphen

Als u belangstelling hebt om te komen kunt u voor vragen terecht bij ons bestuur (zie contact gegevens).

Hebt u belangstelling om de familie Jonker persoonlijk op bezoek te hebben, dan willen we u vragen contact op te nemen met Eliana op nummer 06-18203793 (bij geen gehoor graag bericht inspreken, dan wordt u z.s.m. teruggebeld).

Afbouw Kerk in Mercês

Er is al enkele keren geschreven over het kerkgebouw in Mercês. Dit bestaat nog steeds uit ruw beton, en in die toestand wordt het al bijna 10 jaar gebruikt. De mensen zijn zo arm, dat ze maar nauwelijks in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als bestuur willen we hen daarom een hart onder de riem steken door de afbouw mogelijk te maken. Hier is € 27.500,- voor nodig. We zijn bijzonder dankbaar voor de giften die we hiervoor al hebben ontvangen. Op de thermometer is in blauw aangegeven wat op dit moment voorhanden is. Verder is een bedrag van € 5.000,- toegezegd onder voorwaarde dat de nog ontbrekende € 11.000,- dit jaar beschikbaar komt.

Zoals vorige keer genoemd, kon al een begin worden gemaakt met de afbouw dankzij de nu aanwezige financiën.

Mocht u willen bijdragen, dan graag "Project Mercês" vermelden.



Gebed

We vragen u om met ons mee te bidden voor:

- Het werkverlof in Nederland van 13 september tot en met 16 november, en alle voorbereidingen daarvoor.
- Kinderdagverblijf: - Dat veel kinderen en ouders open zullen staan voor het evangelie. - Een vervanger voor Karin.
- Voor Eliana om moed, kracht, wijsheid en gezondheid om voor Govert te zorgen/Goverts gezondheid.
- Voor een goede samenwerking met de stad, de burgemeester en medewerkers.
- Financiën voor de afbouw van de kerk in Mêrces.
- Voor bekering van José Maria, Altamira en Talita.
- Voor het evangelisatiewerk in Santa Bárbara en Mercês.
- Ons bestuur in Nederland en in Brazilië.

We vragen u ook om met ons te danken voor:

- Voor de grote zegen van de pensioenbetaling aan Govert, zodat hij de kinderen ermee kon zegenen en een groot deel van de familie voor 1 week naar NL kon halen.
- Voor onze achterban en hun liefdevolle gaven en alle gebeden.
- Voor alle mooie getuigenissen en zegeningen.
- Voor het kinderdagverblijf, dat zoveel kinderen het woord van God kunnen horen.
- Ons bestuur dat zich vrijwillig inzet voor het zendingswerk in Brazilië.
- Dat het goed gaat met Govert en Eliana (die elke dag getuigen van Gods trouwe liefde en zorg)

Ontvang de hartelijke groeten van ons hier in Brazilië en Govert en Eliana in Nederland. We zijn God en u dankbaar voor uw medeleven, steun, gebed, vriendschap en uw gaven. We wensen en bidden u het allerbeste en gezondheid toe.

Lourdes en Eliana

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Bestuur:

Voorzitter: Ds. J.P. (Jacques) Helder
Schelde 112, 7908 HM Hoogeveen (06 – 22316341)

Secretaris: Leen Schotte
Claudius Civilislaan 530, 3132 JB Vlaardingen (010 – 4748009)

Penningmeester: Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)

E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. G. de Klein – Groningen
Predikant PG-Tweede Exloermond
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking

Postadres van en contact met de familie Jonker:

R: Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Sta Bárb. do Tugúrio, MG, Brazilië
Govert, Eliana: Zwolseweg 71a - 67, 8141 EA Heino. Tel. 06-18203793
E-mail: elianajonker@hotmail.com.

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.

Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben een ANBI beschikking. Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te regelen. De betreffende link kunt u vinden op de website van de stichting onder "contactgegevens".

In verband met de Belastingregels vragen wij u een algemene omschrijving aan te houden, zoals **zendingswerk** of **kinderdagverblijf**.

Nieuwsbrief

Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar info@zendingbrazilie.nl
Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief, die meer ruimte heeft zodat er vaak wat meer in staat, kan op dezelfde manier. Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.

