

# Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19



## NIEUWSBRIEF

Nummer 89

oktober 2004

Santa Bárbara do Tugúrio

---

Creatieve volharding.

"En zie daar kwamen (enige) mannen met een verlamde op een bed, en zij trachtten hem binnen te dragen en hem vóór Hem te leggen. En toen zij geen gelegenheid vonden om hem binnen te dragen, vanwege de schare, gingen zij het dak op en lieten hem met zijn bed door de tegels in het midden neder, vlak vóór Jezus."

Lezen: Lucas 5: 17-26

Wat een fantastische volharding wordt hier gedemonstreerd door deze mannen vol van geloof, vrienden van de verlamde. Zij droegen hun vriend tot aan het huis waar Jezus was, en mensen, die van heinde en ver waren gekomen, leerde en genas. Zij moesten het volhouden om zijn gewicht te dragen en daarna zelfs nog tot op het dak. Toen, nadat ze enkele tegels verwijderd hadden, vonden ze de mogelijkheid om de verlamde vriend met veel voorzichtigheid, te laten zakken tot vóór de voeten van Jezus. Niets kon hun tegenhouden bij het zoeken naar genezing voor hun vriend. Jezus pree de volharding en de bemoeienis van deze mannen, waardoor hun vriend compleet herstel kon ontvangen.

Wat zou er gebeurd zijn met deze verlamde man, als zijn vrienden niet zo volhardend zouden zijn geweest? Misschien zou hij nooit de blijdschap hebben geproefd van het kunnen lopen of de voldoening om iets met z'n handen te creëren. Misschien zou hij nooit de aanraking van Jezus genezende handen hebben gevoeld, Jezus die alles kan veranderen.

Deze gebeurtenis heeft voor ons een boodschap, misschien kunnen we zeggen, een dringende vraag. Namelijk... ben ik, zijn wij, zó volhardend om andere mensen bij Jezus te brengen?? Bidden we volhardend? Zijn we volhardend om mensen uit te nodigen om mee te gaan naar een dienst??

Of zijn we bang dat we genegeerd zullen worden of uitgelachen, misschien zijn we wel gauw ontmoedigd. Is misschien de pijn van de ander te moeilijk of komt zijn probleem te ongelegen voor ons om te dragen, of om ons mee bezig te houden?? Of..... gebruiken we al onze kracht en creativiteit om anderen te helpen opdat ze de liefde en zorg van onze Redder en Heer mogen leren kennen?

Wat doe ik... u.... om anderen te helpen de helende liefde van Jezus te ervaren en te leren kennen?

GEBED: Here Jezus, dank U voor de genade die U ons geeft en de wijsheid en creativiteit om andere mensen bij U te brengen. Zegent U Heer, de mensen die U nog niet kennen, en ons, om Uw Blijde Boodschap aan hen door te geven. Amen.

Geliefde Zendingsvrienden,

Op 3 oktober zullen er door heel Brazilië heen, in alle steden, Burgemeester en Gemeenteraadsleden verkiezingen worden gehouden. Er wordt erg veel propaganda gemaakt. Muren zijn beschilderd met namen en nummers. Hier in Santa Bárbara do Tugúrio rijden constant 2 auto's door de straten die propaganda maken voor de 2 kandidaten voor Burgemeester. Er is veel rivaliteit tussen de beide partijen. Toch is het wel heel belangrijk wie er gaat winnen. Krijgen wij hulp van de nieuwe Burgemeester voor onze crèche? Kunnen we doorgaan met het radioprogramma? De nieuw gekozen Burgemeester zal beginnen met zijn taak op 1 januari 2005. We bidden dat God diegene laat winnen waar ons stadje mee geholpen is en die ook een ruim hart heeft voor het werk wat wij hier in Santa Bárbara do Tugúrio door de genade van de Heer mogen doen.

De maand augustus was een heel benauwde maand in Santa Bárbara do Tugúrio. Er brak een epidemie uit van hepatitis A. Dat is een zeer besmettelijke leverontsteking, vergelijkbaar met geelzucht. Er zijn in het totaal ongeveer 300 gevallen geregistreerd (en dan nog de gevallen die niet bekend zijn geworden). De scholen en ook onze crèche zijn bijna 3 weken gesloten geweest vanwege het besmettingsgevaar. Er is in feite geen medicijn voor, alleen rust en geen vette of gebakken spijzen eten. Het was een hele consternatie. Waarschijnlijk is het slechte drinkwater hier er wel schuldig aan. Nu is alles weer zo'n beetje gewoon aan het functioneren.

### **Gemeente**

De diensten zijn echt een zegen, er is blijdschap en er wordt uit volle borst God lof toegezongen. We hebben 2 extra banken in ons kerkzaaltje moeten zetten!! Er is groei in aantal en in geestelijke kennis. We zijn de Heer erg dankbaar. Hoe lang hebben we gebeden en met volharding, nu is de Heer aan het verhoren en aan het zegenen. Er zijn mensen die hun leven aan

Jezus hebben gegeven en waarschijnlijk hebben we nu in de maand november weer een doopdienst. Toen wij, Govert en Marlies, in Nederland waren, kregen we een profetie waarin de Heer veel zegen en groei beloofde. Tijdens de vakantie van Fernando en Daniëlle hier in Brazilië kregen ook zij een profetie waarin de Heer beloofde groei te geven en te zegenen. We zien deze profetieën in vervulling gaan.



Op vaderdag ( 8 augustus 2004) worden alle vaders naar voren geroepen opdat er voor hen gebeden wordt.

De tweede zondag in augustus is er hier in Brazilië vaderdag gevierd. We konden dat ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. De kinderen zongen in de avonddienst voor de vaders en zeiden een gedicht op. Alle vaders moesten vóór in de kerk komen en er werd gebeden voor al die mannen. Na afloop van de dienst konden we een lekker stuk hartige taart eten die door een zuster was gemaakt. Al met al was het een feestelijk samenzijn.

Er is een nieuwe geluidsinstallatie voor de kerk gekocht. De oude installatie gaf constant problemen. We kunnen dat in 3 keer betalen (afbetaling). Het geluid uit de luidsprekers boven op de kerk is nu weer perfect en de gehele omgeving kan de diensten van zondagsavonds weer beluisteren. Voor de dienst wordt er een half uur Evangelische muziek uitgezonden.



Op vaderdag zeggen enkele kinderen een gedichtje op voor de vaders.

### **Educatief Centrum Nieuwe Morgen (Crèche)**

De kinderen worden in groepen verdeeld om het Bijbelverhaal te horen. Zó is er meer mogelijkheid om contact met de kinderen te hebben en ze horen het Bijbelverhaal wat aan hun leeftijd aangepast is. Uit kleine dingen kan men opmaken, wat het brengen van Gods Woord in de kinderharten doet.

Bijv. : Daniëlle was in haar groepje over de 10 geboden aan het vertellen. Eén van de geboden is : "Gij zult niet stelen." Nu had één van de kinderen een gom gevonden dat van haar broertje was en die had ze zelf gehouden. Nadat ze het verhaal had gehoord en.... "Gij zult niet stelen" had ze aan het gommetje gedacht en toen ze thuis kwam heeft ze het gommetje weer aan haar broer terug gegeven. Later vertelde ze dat aan Daniëlle.

In het groepje van Bete komt wat meer openheid. Bete vroeg aan de kinderen hoe het weekend was geweest en toen begon een meisje (Jessica) te huilen. Ze vertelde dat haar vader en moeder veel ruzie hadden gemaakt en dat vader van plan was hen in de steek te laten. Dat was een aanleiding om samen dat probleem in gebed te brengen.

Eén van de medewerkers van de crèche kwam op de gezondheidspost van Santa Bárbara do Tugúrio. Toen was daar een EHBO-hulp die zei dat ze kon merken dat de mensen die op de crèche werken dat doen uit liefde voor de kinderen en niet enkel uit interesse om hun salaris te verdienen. Fijn getuigenis naar buiten!! Dank U Jezus.

### **Vakantie-Bijbel-School**

Tijdens de vakantie, in de laatste week van juli hebben we een V.B.S. voor kinderen gehouden. Gemiddeld kwamen er 80 kinderen per dag, vooral veel kinderen uit het stadje die niet op de crèche komen. Zo mochten ook zij weer van de liefde van God horen. Wij, van de leiding, voelden ons blij over die week en willen dat ook volgend jaar wéér doen zo de Heer ons daartoe de mogelijkheid geeft.



Vakantie Bijbel School (VBS) voor de kinderen in juli (van 26 t/m 30 juli). Daniëlle vertelt het Bijbelverhaal. Er waren gemiddeld 80 kinderen per dag.

## Het radioprogramma

Deze maand, september, is het één jaar dat we, zonder ophouden, met het radioprogramma in de lucht zijn. In Santa Bárbara do Tugúrio zelf en tot minstens 25 km in de omtrek kan de radio gevolgd worden. De naam van het programma is: "Christus, de Waarheid die bevrijdt!" Er is een Bijbelquiz. Tijdens het programma wordt een Bijbelvraag gesteld waarop men het antwoord mag geven per telefoon of per briefje. Bij de 2<sup>e</sup> uitzending van de week wordt er dan één goed antwoord uitgetrokken en die persoon kan dan zó een Bijbel winnen. De Bijbel wordt dan persoonlijk bij de winnaar thuisbezorgd. Zo is er dan tevens weer een mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek en evangelisatie.

Er is nog altijd veel belangstelling om een Bijbel te ontvangen ondanks dat er eerst tegenstand was. Er zijn nu in totaal al 40 Bijbels uitgegeven. Ook zijn er mensen die briefjes sturen en om gebed vragen. Santa Bárbara do Tugúrio wordt gezegend door deze programma's.

## Persoonlijk

Wij, Govert en Marlies zijn heel blij dat God onze gebeden heeft verhoord voor onze schoonzoon Vincente en onze dochter Magna. Hij was vaak dronken, er was steeds veel gekibbel, weinig vrede en blijdschap. Nu, heeft Vicente Jezus aangenomen als zijn Heer. Hij is erg hongerig naar kennis van Gods Woord en heeft getuigenis gegeven in de kerk van dát wat God in zijn leven heeft gedaan. Vicente is één van de mensen die in november gedoopt zullen worden. Ook hun huwelijk, dat niet kerkelijk was ingezegend, zal in een speciale dienst worden ingezegend.

Nu is dit gezinnetje samen in de kerk en dient de Heer met blijdschap.



Enkele kinderen vol aandacht tijdens de VBS.

## **Gebedspunten**

Dankt u met ons voor:

- Gods werk in de harten van de kinderen en hun ouders.
- Dat de hepatitis weer bijna voorbij is.
- Voor het goede getuigenis van de medewerkers van de crèche.
- Voor de groei in de kerk.
- Voor de 4 mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven en voor de a.s. doopdienst in november.
- Voor de nieuwe geluidsinstallatie van de kerk.

Bidt u met ons voor de zegen van de Heer voor:

- Onze medewerkers en voor de verantwoording die ieder heeft op z'n eigen plekje.
- Voor de voortgang van het radioprogramma, ook als er per 1 januari 2005 een andere Burgemeester komt.
- Voor de voortgang van de Evangelie prediking en bekering van mensen.
- Voor de aanvraag ( bij E.O. Metterdaad) van computers en naaimachines (voor de crèche) en vooral voor een auto. Onze auto, die dagelijks wordt gebruikt in het werk, is 18 jaar oud, rammelt aan alle kanten en er is constant iets kapot. Ook kunnen we geen nieuwe onderdelen meer kopen.
- Voor het gehele werk en voor de financiële ondersteuning.

We willen u allen heel hartelijk danken voor uw medeleven, gebeden en gaven. U bent héél belangrijk voor de voortgang van het werk hier. God heeft u lief, ieder mens is voor Hem belangrijk, U in Nederland en de mensen hier in het binnenland van Brazilië. Wij bidden steeds voor u allen, dat God u rijkelijk zal zegenen.

Heel hartelijke groeten van Govert en Marlies, Fernando en Daniëlle, Ismaël en Lourdes, en andere medewerkers.

### **Van de bestuurstafel:**

Helaas heeft br. Wim Boneschansker aangegeven dat hij zijn functie als secretaris binnen het bestuur van de "Stichting Zending Brazilië voor Christus" om gezondheidsredenen niet langer kan vervullen.

We zijn op zoek naar een bewogen persoon die zijn plaats kan innemen. Wanneer u zich geroepen voelt tot dit zendingswerk of wilt u eerst meer informatie, laat dit dan even weten aan iemand van het bestuur. Zie voor adressen op de achterkant van deze rondzendbrief.

**Bestuur:**

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen  
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)  
Secretaris: Br. Wim Boneschansker  
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 - 622 190)  
Penn. meester: Br. Roel Pothof  
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)  
E-mail: [info@zendingbrazilie.nl](mailto:info@zendingbrazilie.nl)  
Internet: [www.zendingbrazilie.nl](http://www.zendingbrazilie.nl)

**Comité van aanbeveling:**

Ds. P.J. Bonhof – Drachten  
Ds. G. de Klein – Assen  
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen  
Evangelist F. Du Fossie - Morsel (België)  
Voorganger Evangelische Gemeente

**Veldadres van Govert en Marlies Jonker:**

Rua Camilo Silverio Mendes 272  
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio  
Minas Gerias Brazilië  
E-mail: [siena@net-rosas.com.br](mailto:siena@net-rosas.com.br)  
Telefoon: 0055-3233651135

**Rekeningnummers voor giften via Nederland:**

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425  
Postbank nummer 43.05.531  
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij U er op attenderen dat Uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

**Adreswijzigingen:**

St. Zending Brazilië voor Christus  
p/a De Koningsvaren 20  
7701 MJ Dedemsvaart