



## Nieuwsbrief 129 oktober 2016

"Dat wij . . . Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven", Lukas 1: 74-75 HSV.

Geliefde zendingsvrienden,

Het is een groot voorrecht voor mijn vader om kort na het overlijden van mijn moeder de kracht te ontvangen voor een verlof naar Nederland. Tegelijk is hij aan het revalideren van een operatie, nu enkele maanden geleden, hij heeft een nieuwe heup gekregen.



Het betekende nogal wat voor Govert, om tijdens ons verlof in Mortsel (België) het Woord te mogen bedienen. Als een boegbeeld van de zending stond hij daar en wees de gemeente op een gedeelte uit de lofzang van Zacharias. De priester werd vervuld van de Heilige Geest en spreekt over "heiligheid". Govert sprak dat 'luisteren naar de Heilige Geest' belangrijk is in de kerk, thuis, onderweg en vooral in de zending. Willen we mensen bereiken vanuit de gemeente van Christus, dan zal de wereld in onze "heiligheid" al het goede van God ontmoeten.

Ik wens u allen veel leesplezier, ditmaal ons reisverslag vanuit Nederland waar we tot half november onze rondgang doen. Al kunnen we helaas niet alle gemeentes en groepen bezoeken, we denken aan u en bidden voor u dat de zending alle harten blijft aanspreken.

Groeten van Eliana, samen met mijn vader en schoonzus, en het team.

## Zendingsfamilie Jonker in Nederland

Schiphol, de aankomst op zaterdagmiddag 24 september. Nederland werd die dag verlicht door een warme nazomer zon met een aangename



temperatuur. De reis was goed verlopen, voor Lourdes de eerste keer in haar leven dat ze zolang gevlogen had. We werden welkom geheten door het bestuur en vrienden die ons naar een vakantie-huisje in Noordwijkerhout gebracht hebben.

Het verlof in Nederland was begonnen. Tussen de dag van aankomst en ons vertrek op donderdag 17 november hopen we overal waar het maar kan onze presentatie van de zending te geven. Daartoe moest wel in de eerste weken tal van technische problemen opgelost worden. Want mijn PowerPoint presentatie met teveel informatie moest bijgewerkt worden tot een bruikbaar instrument. En dat is met de hulp van verschillende mensen helemaal gelukt. Na ons vertrek uit Nederland komt mijn presentatie, compleet met de animaties en met mooie muziek op de website te staan.

## Verblijf van de familie Jonker in Noordwijkerhout



Ik vind het wel heel spannend, maar doe het toch! Chauffeur zijn van ons team is nu een rust voor mijn vader en een uitdaging voor mij. Hoe vindt u de auto die we ter beschikking kregen? En mijn shirt in Hollands oranje?

## Landelijke ontmoetingsdag van de stichting in Nijkerkerveen



Op zaterdag 8 oktober heeft de stichting een ontmoetingsmiddag georganiseerd om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven ons persoonlijk te ontmoeten.



Het werd een gezellig en gezegend gebeuren, waarin er heel wat afgepraat is. Onze presentaties begonnen met een persoonlijk woord van onze voorzitter vanuit Brazilië, van mijn broer Ismaël, de man van Lourdes. Dit vond plaats door middel van een filmpje waarin hij een boodschap had ingesproken. Hij stelde zich als de 'president' van de stichting voor en bedankte alle bidders en gevers die het zendingswerk ondersteunen. We bekeken de PowerPoint film en een film over de opening van het nieuwe kerkgebouw in St. Bárbara.

Er was gelegenheid om vragen te stellen, een uniek gebeuren om daarbij het antwoord uit de mond van de zendingen zelf te horen. Zo werd er gevraagd naar de achtergronden van de Braziliaanse mannen. De mentale kracht van laag of niet opgeleide mannen is gering, dat werkt ook door in de kerk en in de kinderopvang. De zaal was onder de indruk van het gering aantal meelevende gelovigen in een stad als Santa Bárbara do Tugúrio, een fractie van de 5000 inwoners. Er werd over de toekomst van het zendingsveld gesproken en over de nieuwe kerkplantingen, zoals in de naburige plaats Mercês. Govert vertelde als een spannend verhaal hoe een stuk grond met bananenbomen en een niet meer bewoond huis plaats hebben gemaakt voor de bouw van een heel nieuwe kerk.

## Impressie bezoek aan de Evangeliegemeente te Mortsel - België



Zondag 16 oktober was de Volle Evangelie gemeente in Mortsel aan de beurt. De dienst begon met een lofprijzing en aanbiddingsdienst vol troost en kracht. We kregen alle tijd om het werk van de zending te laten zien en te bespreken.



Bij dit verlot krijgt Lourdes de kans om over het werk van de zending te spreken. De opvang van kinderen komt aan bod, maar ook de wens om sponsors te vinden voor groot onderhoud. Een stoep rondom de opvang, en nieuwe en meer veilige toestellen en bijvoorbeeld gras in de speeltuin.



Broeder Berings, 80+ en steeds in actieve dienst voor de gemeente, kon de tijd nog herinneren toen Govert en Marlies nog uitgezonden moesten worden. En hoe zij in België een training gevolgd hadden van drie maanden vooraf gaande aan hun zending.



## Wie gastvrij is kan engelen herbergen



Op de foto ziet u bij Govert een busje op tafel. Speciaal voor de zending met geld gevuld. De oudste vertelde niet hoeveel erin zat, dat wist alleen de Heer. Iemand had een notenbrood gebakken, die moest ook mee met ons zendelingen.

Aangevuld met een potje met vlierbessenjam en een met bosbesjam. Na de dienst in Mortsel werden we uitgenodigd op een heerlijke lunch. Behalve goed belegde broodjes werd ons een taart aangeboden als nagerecht. Het was opnieuw verrassend te zien hoe de gemeente van Christus voor ons zorgdraagt. Samen werken in de zendingsopdracht!



Onder het dak van deze evangelie gemeente kunnen engelen geherbergd worden. Engelen, die een boodschap van God gaan doorgeven.

Govert in gesprek met een zending, die zijn broeders gaat bemoedigen tijdens de strijd in het Midden-Oosten.

De familie Jonker kon de dag verder doorbrengen in Mortsel, er stond in de kerk daar nog een Braziliaanse dienst op het programma. Muito bem!

## Lourdes omschrijft haar visie op zending



De bijdrage van Lourdes is een krachtig pleidooi voor een goed verstaan van wat zending is. Zelf is zij nu 8 weken van huis! Zij wijst ons op drie verschillende types van zendelingen:

A. de misschien wel belangrijkste mensen in de zending zijn de voorbidders. Zij zoeken God om Hem te vragen meer arbeiders uit te zenden, want de oogst is groot. Zij vragen om vrucht, veel vrucht, veel mensen die gewonnen worden voor Christus.

B. dan zijn er de zendelingen die gaan, die hun leven daar vaak voor geven. Zij blijven trouw aan hun opdracht en dat is een geweldig getuigenis. Lourdes ervaart persoonlijk de zegen van de zending. Het heeft haar eigen leven geheel veranderd. Zij trouwde met de zoon van een zending en haar hele gezin werkt inmiddels mee aan de dienst aan God en aan de gemeente.

C. verder is er de groep van zendelingen die vanuit hun eigen huis willen bijdragen aan zending. Het is een deels verborgen groep van heel veel mensen die offeren aan de zending. Zij geven periodiek, of eenmaal, of per collecte aan de zending. In de praktische zin zorgen zij voor wat de zending nodig heeft, ook als hij onderweg is. Er moet heel wat voor het werk geregeld worden en er gaat behoorlijk wat geld in de zending om.

Voor God maakt het niet uit welk type zending u bent, als u maar een zending wilt zijn. Vanuit het bevel van Jezus, die zijn leerlingen uitzond om alle volkeren te bereiken en de mensen tot leerlingen te maken. Daar hoop ik elke dag aan mee te werken. Niet alleen, maar samen met elkaar.



## **Dank aan God en gebed voor het zendingswerk**

Wilt u met ons danken voor:

- de goede reis, de tournee en de gezondheid van familie Jonker
- de gezegende presentaties, de vernieuwde contacten en kansen
- alle positieve reacties in Nederland en België op het zendingswerk
- alle voorzieningen die meewerken om het verlot te doen slagen

We vragen uw gebed voor:

- het mogelijk maken van de voortgang van ons zendingswerk
- zegen en wijsheid voor het bestuur in Brazilië en Nederland
- het Kinderdagverblijf, voor de vervanging tijdens Lourdes verlof
- het verblijf in Nederland, een goede conditie om vol te houden
- plannen voor de toekomst waaraan fondsen kunnen meewerken
- nieuwe giftgevers die het nieuwe team in Brazilië ondersteunen
- een jong echtpaar dat naar Brazilië wil en het werk gaat bezoeken
- Eliana, die de brugfunctie vervult tussen Brazilië en Nederland
- Govert, die als oudste afstand neemt maar betrokken blijft

## **De groeten vanuit Nederland**

Lieve zendingsvrienden, zo dankbaar zijn wij voor uw gebed, want God is hoorder van gebeden. Zijn werk willen we ten uitvoer brengen in die kleine wereld daar in Brazilië waar we het verschil willen maken.

Hopelijk treffen we elkaar in de komende tijd, misschien wel in levende lijve, zeker in onze berichtgevingen. We houden u op de hoogte, per brief en op de site. We zijn met elkaar verbonden in de zending.

Een groet van dichtbij, van Eliana, Govert, Lourdes en het hele team.

## Ondersteuning familie Jonker

---

Gegevens familie Jonker: postadres is Rua Camilo Silverio Mendes 272 CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais Brazilië. E-mail: Eliana Jonker: [elianajonker@hotmail.com](mailto:elianajonker@hotmail.com) Website van de stichting: [www.zendingbrazilie.nl](http://www.zendingbrazilie.nl) Ondersteuning is aftrekbaar van de belasting: ABN-Amro bank NL16 ABNA 0427 3094 25 (of) ING NL77 INGB 0004 3055 31 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart. Bij giften voor Eliana vermelden: t.a.v. Eliana Jonker.

U kunt ook gebruik maken van onderstaande machtiging.

De machtiging kunt u verzenden aan de secretaris:

dhr. Leen Schotte, Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam.

### Machtiging

1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 2) Vul het vakje van uw keuze.

---

**Ja, ik wil meewerken aan de ondersteuning van het zendingswerk van de Stichting Brazilië Zending voor Christus in St. Bárbara do Tugúrio.**

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks<sup>1)</sup> een bedrag van

€ 5,00 <sup>2)</sup>

€ 7,50 <sup>2)</sup>

€ 10,00 <sup>2)</sup>

€ \_\_\_\_\_ <sup>2)</sup> af te schrijven van mijn IBAN bankrekeningnummer:

---

t.n.v. penningmeester Stichting Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Dit bedrag is bestemd voor:  de zending/kerkenwerk<sup>2)</sup>  de kinderopvang<sup>2)</sup>

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Woonplaats: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_