

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

25 JAAR VOLHARDING EN TOEWIJDING
"TOT HIERTOE HEEFT ONS DE HEER GEHOLPEN"

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 99

oktober 2007

Santa Bárbara do Tugúrio

Lezen 2 Kon 5 : 1-17

Het grootste wonder gebeurt in het hart.

"..... en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht....." Efeze 1:19

Niemand is vrij van ziekte. Zoiets kan gebeuren op elk moment, zoals het gebeurde met Naäman. Melaats, hij wist dat er niets aan te doen was. In die tijd bestond er geen medicijn voor melaatsheid. In zijn huis werkte een slavinnetje, een meisje uit Israël. Toen haar de situatie van Naäman ter ore kwam was haar commentaar: "Och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen." Naäman nam de woorden van het meisje serieus en met toestemming van de koning ging hij de profeet zoeken en hij nam veel geld en cadeaus mee. De gedachte van Naäman was dat als hij genezing zou ontvangen, dat hij daarvoor dan ook zou moeten betalen. De profeet was Elisa. Toen Naäman bij de deur van zijn huis kwam, gaf Elisa alleen maar een boodschap dat hij zich zeven maal in de rivier de Jordaan moest wassen en dan zou hij genezen zijn. Naäman verwachtte rituelen met veel spektakel en heel dramatisch, met veel praal en iets wat veel tijd zou kosten, met veelbespraakte volzinnen. Zo was het niet. Elisa vond het niet eens nodig om Naäman in zijn huis te ontvangen. Hij deed wat een oprechte profeet moest doen, hij gaf de boodschap van God door.

Naäman gehoorzaamde en werd genezen. Was er iets speciaals aan het water van de rivier de Jordaan? Nee! Was het misschien het nummer 7? Nee! De sleutel was de demonstratie van geloof, weerspiegelend de gehoorzaamheid aan de opdracht van God. De Arameeërs kenden de ware God niet en Naäman zou een grote getuige zijn. Dus, het grootste wonder gebeurde in het hart van Naäman. Hij leerde God kennen en begreep dat alleen Hij aanbeden moest worden.

Hij begreep dat hij met geld geen zegen van God kon kopen. Dat is het soort wonder dat God wil doen in het leven van iedereen. Als u één of ander wonder nodig hebt in je leven, weet dan dat God dat kan doen op welk moment dan ook. In Jezus Christus is Zijn kracht tot uw beschikking. Het kan zijn dat u een wonder nodig heeft, maar God wil u volledig veranderen en van u een instrument maken om Zijn kracht bekend te maken en door te geven. Weet u, het grootste wonder gebeurt in het hart.

Geliefde zendingsvrienden en medestrijders.

Met grote blijdschap in ons hart willen we u allen in de eerste plaats vertellen van het grote feest wat we net achter de rug hebben. Het 25-jarig (zilveren) jubileum wat we mochten vieren op 12, 13 en 14 oktober. Praktisch het hele jaar zijn we bezig geweest met voorbereidingen, gebed en vasten. We baden onder andere dat het niet zou regenen en God heeft gehoord en verhoord! Het was droog en na afloop, aan het einde van de laatste dienst baden we dat God regen zou geven en 2 dagen later kregen we regen. Het regent nu elke dag een poosje.

We zullen u iets doorgeven van het programma. Op vrijdagavond was de officiële opening met het volkslied en vlaggen werden opgehangen, o.a. van Nederland, van Brasil, Israël en de provincie Minas Gerais.



Kinderen van onze kerk klaar om in de mars mee te lopen. Ze hebben op hun gezichtjes de naam "Jezus" geschilderd en hebben de groene truitjes aan die door alle broeders en zusters gedragen worden. Er staat de naam van de kerk op en de tekst "Tot hier toe heeft de Heer ons geholpen" in het Nederlands en in het Portugees..

Zaterdagmiddag hadden we een mars door ons stadje, de mars van Vitória, met spandoeken waar bijbelteksten opstonden. Een geluidswagen met muziek ging voorop. De kinderen deelden onderwijf traktaatjes uit.



Mars van Vitória op het plein met op de achtergrond het overdekte podium.

Zaterdagavond was er zang, muziek en prediking. De eerste plannen voor een grote tent zijn niet doorgegaan want die tent paste niet op het plein. Daarom werd er een groot overdekt podium gehuurd. We hadden 2 Braziliaanse zangers, die samen mooie liederen zongen in een speciale Braziliaanse stijl. Een groepje van onze eigen kinderen deden choreografie. Een zusterzanggroep van een kerk hier in Santa Bárbara do Tugúrio en onze zusterzanggroep de Levieten hebben gezongen.

Pastor Sergio, één van de oprichters van het zendingswerk hier in Santa Bárbara do Tugúrio, was onze gastspreker en hij heeft 2 maal gepredikt.

Op zondagmorgen was er een doopdienst in een zwembad dat we mochten lenen voor deze gelegenheid. Er werden enkele mensen gedoopt waaronder onze dochter Eliana die in Nederland woont maar voor deze speciale dagen hier was.

Zondagavond was er weer zang muziek en prediking en enkele speciale huldigingen voor Govert en Marlies.



Onze gastspreker Pastor Sergio.

Er werden gedurende deze diensten uitnodigingen gedaan voor mensen die gebed wilden voor toewijding aan God of voor genezing. Zoals we lazen in het verhaal van Naäman, het grootste wonder gebeurt in de harten en we verwachten dat de Heer ons nog zal laten zien wat Hij in de harten heeft gedaan. Alle christenen die aanwezig waren, ook van andere kerken, werden opgebouwd in hun geloof en we mochten ons verblijden in onze Heer. We mogen terugzien op een fantastisch feest waarin we de Heer groot mochten maken. Er was veel eenheid en inzet van onze eigen broeders en zusters die allen hielpen om dit feest tot iets groots te maken, vooral ook in de geestelijke wereld. Santa Bárbara do Tugúrio heeft nogmaals kunnen zien en horen dat we een levende God hebben. Intussen zijn al onze logé 's weer terug naar hun huizen en is het hier in het huis van Govert en Marlies weer stil geworden.

We willen bij deze ook alle broeders en zusters die extra giften hebben overgemaakt voor dit grote feest, héél hartelijk dank zeggen. Er zijn veel foto's gemaakt en er is gefilmd. Vast en zeker zult u er iets van kunnen zien als wij weer met een werkverlof in Nederland komen.

Saymon.

Nog even een berichtje van Saymon. Hij is geopereerd, maar het was niet goed gelukt en daarna is het weer opnieuw gedaan. Tot op vandaag is zijn oogje nog steeds een beetje ontstoken en we kunnen nog niet echt zeggen dat het goed is gelukt. De tijd zal het leren. Hij moet maandelijks terug naar de dokter voor controle.

Computers.

Na heel lang aankloppen bij de burgemeester om te vragen of hij het salaris van een onderwijzer voor informaticalessen wilde betalen, heeft hij eindelijk toegestemd. Van regeringszijde komt er voor elke stad een bepaald bedrag binnen voor sociaal werk, vandaar dat we dat aan hem kunnen vragen.



De tieners hebben les op de computers, op de voorgrond de onderwijzer die de kinderen les geeft..

Gedurende de hele week zijn er nu lessen en er zijn in het totaal 60 tieners die de lessen volgen. Het gaat dus heel goed. Het zijn kinderen die op de crèche zitten, maar ook kinderen die vroeger op de crèche waren.

De auto van het Educatief Centrum Nieuwe Morgen.

We hebben de Mitsubitsi, die al 8 jaar in ons bezit was, moeten verkopen om verscheidene redenen. Vooral omdat er veel reparatiekosten aankwamen. In plaats daarvan hebben we nu een 2^e hands Volkswagenbusje gekocht. Maar jammer genoeg gaf ook die problemen. Midden in de stad Barbacena een klap en we stonden plotseling stil. De combi ging niet meer voor of achteruit. De versnellingsbak was kapot en we moesten de auto laten optakelen en naar de garage brengen. Het gaf heel wat ongemak want we zaten met 7 mensen en een heleboel boodschappen in de auto. We werden door Ismaël en nog iemand anders opgehaald en thuis gebracht. We waren 's avonds om 10 uur thuis van het boodschappen doen in Barbacena. Toch..... veronderstel dat zoiets zou gebeuren op de auto snelweg? In alles kunnen we toch zien hoe God voor ons zorgt!!

Studies van Lourdes en Daniëlle.

Ongetwijfeld zult u zich nog kunnen herinneren dat we schreven over Daniëlle, de vrouw van voorganger Fernando en Lourdes, onze schoondochter die directrice is op de CENA (crèche). Zij waren begonnen met een schriftelijke (thuis) studie pedagogie. Intussen is Daniëlle gestopt door verschillende oorzaken, maar Lourdes is doorgegaan. Er is nu een halfjaar voorbij en ze haalt goede resultaten. Het is af en toe zwaar om naast haar werk op de crèche en haar huiselijke werkzaamheden met 2 kinderen, toch de studies te doen. Maar tot nu toe lukt het goed.

We willen de Heer danken voor het feest. We danken Hem ook voor bewaring op de weg. Ook danken we Hem voor de studie van Lourdes.

Wilt u ook het gehele werk, kerk, crèche, landbouwproject, de financiën en alle medewerkers in uw gebeden gedenken?

Wij danken u van harte en bidden u ook Gods onmisbare zegen toe.



Govert, Marlies en medewerkers.

Een huldiging aan Govert en Marlies met een spandoek aangedragen over het plein tot aan het podium, door onze 3 kinderen Ismaël, Eliana en Magna..

Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist F. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerias Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijffnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart