

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.



NIEUWSBRIEF

Nummer 118

December 2013

Santa Bárbara do Tugúrio

Geliefde zendingsvrienden,

"Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen."

Titus 2 : 11 en 14

Allen die deze brief ontvangen wensen we een rijke zegen van God toe en we bidden dat u ook een heel gezegend Kerstfeest zult hebben. Ook voor het nieuwe jaar, dat God u rijkelijk zegent.

Het is fijn dat we in het jaar 2013 ons weer mochten inzetten om samen met de medewerkers en sponsors het Evangelie te brengen in onze omgeving.

We mochten veel zegeningen van God ontvangen. Uw aandeel was ook weer onmisbaar voor de continuïteit van het gehele zendingswerk. De Heer zegene u daarvoor, want bij Hem is dat alles bekend!

Heel hartelijke groeten en Gods zegen!

Govert, Marlies en medewerkers.



Familie portret: Govert en Marlies met hun kinderen en kleinkinderen

Santa Bárbara: Expedito en familie

In Santa Bárbara do Tugúrio hebben we per 1 juli een nieuwe medewerker die samen met zijn vrouw en hun zoontje in het huis onder het kinderopvangcentrum zijn komen wonen. Zijn naam is Expedito, zijn vrouw is Fatima en hun zoontje van bijna 3 jaar heet Tiago. Expedito is enthousiast en wil zich echt inzetten voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. In Mercês werkte hij gedurende vijf jaar mee in een gemeente als evangelist. De laatste tijd hielp hij in onze gemeente in Mercês.

We zijn blij met hen, maar toch zouden we graag nóg een voorgangersechtpaar erbij willen hebben dat tevens ook de verantwoording over Mercês op zich zou kunnen nemen. Dit is echt nog een punt van gebed.

In de Gemeente gaat het goed, hoewel wij bidden voor meer geestelijke groei. Expedito heeft het hier goed naar de zin en zijn vrouw ook. Hij wordt goed geaccepteerd door de gemeenteleden.

Valdemir

Onze oudste, Valdemir, die in Barbacena een theologische studie deed, werkt nu niet meer mee in de gemeente. Hij deed veel studies en prediking. Hij is nu in Barbacena gaan werken als hulp van een metselaar en voelt zich daar gelukkig mee. Te zijner tijd zal zijn vrouw, die nu medewerkster is in het opvangcentrum, ook verhuizen naar Barbacena.

Er is nu contact met een voorganger die al drie jaar een gemeente leidt in Diadema, een stad bij São Paulo. Wij, en vooral ook de beide gemeenten willen graag een voorganger. Eigenlijk al nadat Fernando, de vroegere voorganger, is weggegaan. Ook Aelson die verantwoordelijk is voor de gemeente in Mercês wil graag een voorganger zodat hij zelf de verantwoordelijkheid voor de gemeente kan overdragen. Het is erg zwaar voor hem naast het werk in zijn kapperszaak.

Deze voorganger, zijn naam is Marcelo, is getrouwd en heeft een zoontje van een jaar en 4 maanden. Hij is van 22-25 augustus bij ons op bezoek geweest en heeft gepredikt in Mercês en in Santa Bárbara. Op 9 november was hij met vrouw en baby aanwezig bij het feest van de Levieten en dan ook de prediking verzorgen. Zijn vrouw kan dan tevens het zendingswerk zien en samen met de Heer zullen ze een antwoord geven aan ons.

Zowel in Santa Bárbara als in Mercês is onze kerk aangesloten bij een Raad van Voorgangers die bestaat uit een aantal bevriende kerken. De kerk in Santa Bárbara is aangesloten bij de Raad in Barbacena.

Feest van de Levieten

We hebben een andere persoon gevraagd om dirigent van ons groepje te zijn, nadat Márcia weg is gegaan. Dat is Ismaël, onze zoon, geworden. Hij doet ook altijd de zangdienst in de samenkomst, en het gaat erg fijn! Op 9 en 10 November mochten we weer het jaarlijkse feest vieren van het zangkoor de Levieten in Santa Bárbara. We zien terug op een heel gezegend feest. We hadden veel kerken uitgenodigd en van twee kerken waren er zangkoren gekomen.

Bouw in Mercês

Maar nu is de bouw van het kerkje in Mercês eigenlijk een zorg voor ons geworden. De huur die ze daar moeten betalen voor het zaaltje waar de diensten in worden gehouden is aardig hoog maar boven alles, de eigenaar heeft het zaaltje teruggevraagd. Eigenlijk al over een paar maanden. Volgens

het contract mag hij dat doen. Nu zouden we eigenlijk zo gauw mogelijk moeten proberen om het nieuw te bouwen kerkje zover klaar te krijgen dat we daar in kunnen. Maar, daar is eigenlijk geen geld voor! Een broeder in Nederland heeft door God op zijn hart gekregen om geld te geven om daarvan de grond voor de kerk te kunnen kopen! De aangekochte grond zou per maand afbetaald worden, maar is nu dus al volledig betaald. Een grote zegen is het dat Aelson al op vele plaatsen giften ontving, bijv. voor een aantal zakken cement, of een aantal blocos (dat zijn stenen waarmee hier gebouwd wordt). In Mercês zijn de muren al een heel eind opgetrokken. Er zijn daar wel mensen die vrijwillig willen helpen met de werkzaamheden daar. Ook heel fijn natuurlijk! Op het moment ligt het werk hier even stil. Als bestuur in Nederland hopen we dat het geld dat als reactie op de "Bouw mee" folder binnenkomt, Govert en Marlies kan ondersteunen voor de bouw in Mercês. Voor de kerk in Mercês is verder nog ca. € 5600,- nodig.

Kerk in Mercês

Van Mercês is een heel fijn nieuws door te geven. Al jaren wilden de Evangelische kerken graag een radioprogramma uitzenden. Nu is er een nieuwe burgemeester in Mercês gekomen. Deze burgemeester is de Evangelische gemeente heel goed gezind.



Dat is een geweldige vooruitgang. Er is nu voor elke Evangelische kerk één uur per week zendtijd voor de radio. Ismaël heeft dat vroeger hier in Santa Bárbara gedaan samen met Fernando. Nu nam Ismaël deze uitdaging ook weer heel graag aan. Elke donderdagmiddag om 5 uur komt een uur lang de Igreja do Evangelho Total op de

radio. Er worden evangelische cd's uitgezonden en er wordt gebeden en ook een korte prediking doorgegeven. Dat neemt de vrouw van Ismaël (Lourdes) op zich. Jammer dat het bereik van de radio maar klein is, alleen in Mercês. Maar Mercês heeft ongeveer 10.000 inwoners, dus kunnen er nog veel mensen het Goede Nieuws horen. Met de uitzendingen gaat het ook erg goed.

Kerkbouw in Santa Bárbara

In Santa Bárbara schiet de bouw lekker op. De muren zijn op hoogte zodat er één deze dagen begonnen kan worden met de dakspanten en daarna komen er golfplaten op. Die golfplaten zijn bruin en van een soort plastic. Ze zijn heel goed volgens zeggen! Ze maken geen lawaai als het regent, kunnen tegen de veranderingen van temperatuur, van warm naar koud en andersom, ze zijn ook onbrandbaar. En nog meer goede eigenschappen. Inmiddels zit het dak op de kerk! We zijn daar erg blij mee, want als er zware regens gaan komen kan er binnen verder gewerkt worden. De afwerking van het kerkgebouw kost nog veel, dan verder nog nieuwe banken, preekstoel enz. Er is een begroting gemaakt voor de afbouw en inrichting van de kerk. Er is nog "slechts" ca. € 7500,- nodig. Uit de cijfers blijkt dat de € 43.000,- als opbrengst van de verkochte grond van het kinderopvangcentrum al grotendeels is gebruikt voor de bouw tot nu toe! Daarom zo voorspoedig: het leeuwendeel van de kosten is dus door het zendingswerk zelf opgebracht.



Kinderopvangcentrum

Er is in het opvangcentrum ook een medewerkster weggegaan, namelijk onze dochter Magna. Zij had ook een aandeel in het zorgen voor de kleinste kinderen en ook een gedeelte van het schoonmaakwerk. Zij is met haar vriend en haar 2 kinderen verhuisd naar een dorpje 42 km hiervandaan. Ze hebben daar werk gevonden om voor 30.000 eendagskuikens te zorgen. Na 45 dagen worden de kuikens opgehaald en naar de slachterij gebracht.

Onze medewerkster Cleidemeia, waar we gebed voor vroegen, omdat haar kleine Mariana veel ziek was, kwam allang niet meer in de diensten. Onze gebeden zijn verhoord, ze komt weer geregeld naar de diensten.

Een paar weken geleden kwam een broeder in de Heer ons bezoeken. Hij woont en werkt in Lavras, ongeveer 200



km hiervandaan. Hij heeft daar ook een opvangcentrum voor kinderen en wilde erg graag alles hier zien om misschien wat ideeën op te doen. Wat vooral Lourdes erg bemoedigde was, dat hij zei dat de kinderen van zijn opvangcentrum veel meer lawaai maken en veel moeilijker zijn dan de kinderen bij ons.

Lourdes

Zij is onze schoondochter en de hoofdleidster in het Kinderopvangcentrum. Ze helpt vaak in de kerkdiensten door het Woord door te geven. Waar ze ook maar de mogelijkheid ziet om Gods getuige te zijn, doet ze in woord en daad wat God van haar vraagt.

Zo kwam ze in contact met een jonge vrouw en hielp haar door aandacht te geven en zelfs een dikke afwas te doen en haar huisje een schoonmaakbeurt te geven. Deze vrouw, ze heet Vanderleya, is 6 maanden zwanger en moet volledige rust houden omdat de baby dreigt te vroeg geboren te worden. Maar het moet nog wachten opdat de baby meer groeit en meer gewicht gaat krijgen. Ze had al eerder een baby verloren. In de kerk hebben we gebeden voor deze situatie en ook aan u willen we gebed vragen voor Vanderleya en haar baby, dat moeder en kind beiden gezond mogen zijn.

Eliana

Ten eerste hoop en bid ik dat alles goed met u allen gaat. Ik wil u graag vertellen hoe mijn stage is geweest in mijn vakantie. Het was fijn om voor God beschikbaar te zijn om vertaalwerk te doen voor een groep Nederlandse jongeren van World Servants in Sabinópolis afgelopen juli. De groep kwam ontwikkelingswerk doen en hielp aan de bouw van een cultureel centrum in een hele arme wijk die Nova Pousada heet. Ze deden ook kinderwerk en huisbezoeken. Ook werden Nederlandse en Braziliaanse culturele avonden georganiseerd. Dat alles is moeilijk als je de taal niet spreekt. Daarom konden wij, een groepje van vijf mensen, alles vertalen voor de ongeveer 30 Nederlands sprekende mensen. Het was mijn eerste ervaring met World Servants en ook als vertaalster. Ik moet zeggen dat het laatste niet meevalt. Op den duur, sprak ik beide talen door elkaar, maar al met al heb ik toch goede berichten gehad, dat ze het goed en fijn vonden gelukkig. Ik moest overal bij zijn als vertaalster, dus heb ik veel meegemaakt en geleerd. Dat neem ik sowieso mee in mijn hart, waar ik ook naartoe zal gaan. Eén van de dingen die ik geleerd heb, is om dankbaar te zijn. Daarom ook de nadruk op

het vers van psalm 116:12, "hoe kan ik Hem vergoeden" ik ben Hem zo dankbaar.

Wat het meest indruk op mij gemaakt heeft tijdens deze stage waren de huisbezoeken. Ik ben drie keer, elke keer met een ander groepje, telkens bij twee gezinnen op bezoek geweest, dus in totaal heb ik 6 gezinssituaties gezien. De World Servants jongeren stelden steeds vragen in het Nederlands, om de omstandigheden van de mensen te weten te komen, en ik vertaalde het in het Portugees, en de antwoorden weer naar het Nederlands. Deze huisbezoeken waren al afgesproken met de mensen, dus ze verwachtten ons. Het was heel special voor ze om bezoek te krijgen van mensen uit Europa. Naar mijn idee waren alle 6 gezinnen zeer arm. Er waren er twee, die mij erg in het hart geraakt hebben.

Ik wil hierbij ook nog even gebruik maken om u allen opnieuw te bedanken die mij zo trouw blijven sponsoren, zonder uw hulp kon ik nu hier niet op de Bijbelschool zitten, en al helemaal niet in Brazilië. Dank u wel! Gods zegen voor u allen in Jezus naam. *Eliana*

Dankbaarheid

We willen in de eerste plaats de Heer danken, want tot hier toe heeft de Heer voorzien en geholpen. Ten tweede willen we u danken dat u de stem van de Heer in uw hart gehoorzaamde en hebt bijgedragen voor het zendingswerk met gaven en gebeden.

Gelukkig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar



Stichting **Zending Brazilië voor Christus**

Bestuur:

Voorzitter: Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 2465275)
Secretaris: Br. Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerais, Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Boekhouder: Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a Vrouwenweg 1

3864 DX Nijkerkerveen