



Nieuwsbrief 135 november 2017

“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.” Kolossenzen 4:2

“Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.”

1 Kronieken 16:34

We ervaren steeds weer in ons leven, dat de Heer trouw is, Hij zorgt voor ons, omdat Hij ons lief heeft. We weten ook dat we dankbaar mogen zijn in Hem die ons kracht geeft en ons zo zegent, elke keer weer. Loof de Heer, want Hij is goed.

Ik hoop en bid dat wanneer u deze nieuwsbrief leest, u mag genieten van gezondheid, vreugde, blijdschap en u een gezegend leven mag ervaren met de Here Jezus. Hij die trouw is en het werk nooit laat varen, waar Hij mee begonnen is.

Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden

We danken u voor uw gebeden, voor uw financiële steun, voor uw aandacht en belangstelling voor Gods werk hier in Santa Bárbara do Tugúrio, zo'n klein stadje in een dal tussen de bergen ergens daar in zo'n groot land dat Brazilië heet. Tja de Heer heeft hier lang geleden een zendingsechtpaar met drie kleine kinderen naartoe gestuurd om het evangelie te brengen aan de mensen. Dat was in januari 1981. Ik kan mij dat nog wel een klein beetje herinneren. Ik was toen 6 jaar oud, Magna ook, en Ismaël was 7 jaar.



Waarom schrijf ik dit? Ik zal u niet langer laten wachten op een geweldig mooi, fijn, gezegend en emotioneel bericht.

Op woensdagavond, na de kerkdienst nodigde pastor Anivaldo iedereen uit om naar het stadhuis te gaan voor een reünie, op donderdagavond. Wij die niks ervan begrepen, zijn er netjes naartoe gegaan. Eerst wat blabla, en toen werd het serieuzer. Dat was op 14 september. Het gemeentebestuur had het over werkzaamheden in de stad, veranderingen die aangebracht moesten worden, een nieuwe brug, enz, enz...

Op een gegeven ogenblik, tot onze grote verbazing, begonnen ze over CENA (het Kinderdagverblijf) te praten, hoe dankbaar de stad was, dat het werk werd gestart door Govert en Marlies Jonker jaren geleden, en dat het stadje veel gebruik maakte van de dagopvang, en dat het tot de dag van vandaag een hele grote hulp is voor de ouders en de kinderen van de stad en omstreken. En dat ze graag ons zouden willen bedanken ervoor, door ons een *homenagem* (eer/dankbetoon) te geven voor mama. Naast het huis van mijn ouders is een paar jaar geleden een nieuwe weg aangelegd. Die straat krijgt nu de naam van zendelinge Marlies Jonker. Uiteraard hadden wij het niet meer, en barstten wij in tranen uit. Wie had dit ooit gedacht. Het eerste waar ik aan dacht was: Als mama dit zou kunnen weten, hoe blij zou ze dan zijn geweest, maar ik weet ook zeker dat ze had gezegd, dat het niet nodig was, en dat de eer alleen aan Hem toekwam. Ooh mama, we missen je zo erg!!!

Ze was een voorbeeld voor velen, als echtgenote, moeder, zuster, christen en zangeres, die de Heer van harte heeft gediend tot haar laatste adem hier op aarde. Veel heeft ze geleden, maar zegen was er ook veel; ze heeft verdriet gekend, maar is getroost door haar Hemelse Vader; ze heeft kracht gekregen om vol te houden tot het laatste moment dat de Heer haar bij Zich wilde hebben.

Het was ontroerend om te horen en te weten, dat de stad van haar hield, en dankbaar was voor alles wat ze heeft kunnen betekenen en gedaan heeft voor de mensen in het stadje Santa Bárbara do Tugúrio.

- Wij loven en danken de Heer, omdat Hij goed is, omdat Hij liefdevol en trouw is.

Wanneer de straat klaar is en het bordje hangt, komt er een foto van in de nieuwsbrief. (Maar het kan wel even duren ☺ !!)

Kinderdagverblijf CENA

We gaan even een weekje terug. Naar donderdag 7 september, de Nationale feestdag om de onafhankelijkheid van Brazilië te vieren. Dit wordt gevierd sinds 1822. Elk jaar wordt overal in het land hier aandacht aan gegeven. Ook dit jaar in Santa Bárbara do



Tugúrio. Dit keer anders dan anders. De kinderen van het Kinderdagverblijf mochten meedoen aan de parade, om het zo te vertegenwoordigen. Pa en ik zijn gevraagd om mee te doen met een Nederlandse vlag om de eerste Evangelische kerk te vertegenwoordigen in de stad. Dat was heel bijzonder. Vooral omdat wij naast de pater moesten lopen, een jonge man, sympathiek, open en vrolijk, die Daniël heet en waar we de hele tijd mee mochten praten en lachen.



Ik vond dat zo bijzonder, omdat pa en ma vroeger vijandig werden behandeld door de toen hier werkende pater, die niks van evangelische christenen moest weten. Pa vertelde altijd dat de pater mensen beïnvloedde om lelijk naar ons te doen, en om ons geen aandacht te geven en al helemaal niet in huis te laten. En toen we openluchtdiensten hielden gooiden ze met rotte tomaten. En nu zo vrij en blij naast elkaar lopen, zonder barrières, zo kun je zien hoe er dingen veranderd zijn; zeker een gebedsverhoring van ons allen, die op die knieën gaan voor stad en land. Prijs de Heer. Gebed verandert zaken ten goede!

80^{ste} verjaardag van Govert Jonker

Op 17 september mocht mijn vader 80 jaar worden. Een mooie leeftijd, waar we God heel dankbaar voor zijn. Dat hij kan leven en genieten van zijn kinderen en kleinkinderen, die inmiddels al 12, 13, 14 en 18 zijn.

Gelukkig maakt hij het heel goed ondanks de ziekte van Alzheimer. Hij heeft wat gezondheids probleempjes, maar heel normaal voor zijn leeftijd en niet ernstig. Hij gebuikt daar medicijnen voor en gaat regelmatig voor controle naar de dokter.



Hij preekt nog elke maand op een zondagavond. En dat gaat goed. Verder heeft hij altijd wel wat te doen in en rondom het huis. Hij is nooit een man geweest die stil kon zitten, dus klust hij graag in zijn werkplaats. Op dit moment is hij twee krukken voor Ismaël aan het opknappen, die gebruikt worden om op te zitten bij het koeien melken. Als hij een keer binnen wil blijven dan leest hij graag of kijkt sport op tv. Hij rijdt ook nog in zijn auto, maar niet alleen; ik ben altijd bij hem, een enkele keer gaat iemand anders mee.

Pa mailt niet, en pen en papier om brieven te schrijven is absoluut niet zijn hobby. Daarom krijgt u niet snel en direct van hem een bericht; ik vraag daarvoor ook uw begrip. Maar uw schrijven is zeker van harte welkom bij hem, en hij zal u ook zeker wel antwoorden. Telefoontjes vindt hij ook erg leuk. Dat geeft hem het gevoel dat hij niet vergeten is. U kunt mij ook altijd mailen op elianajonker@hotmail.com, dan kan ik uw bericht doorgeven.

De gemeente heeft een verrassingsfeestje voor hem georganiseerd na de dienst van zondagavond 17 september (op zijn verjaardag). De kinderen hebben een stukje geoeft, en pa's kleren aangetrokken en voor hem gezongen. Eunice, zijn oudste kleindochter, heeft een power point presentatie voor hem gemaakt. Ze heeft zonder dat hij het wist in zijn kast alle oude foto's gepakt, en daarvan scans gemaakt en iets leuks in elkaar gezet. Het waren hele leuke, mooie, en grappige foto's van hem, waar ook mama weer te voorschijn kwam (logisch), moeilijk hoor!! We waren allemaal geëmotioneerd. Na de dienst waren er hapjes, fris, en taart. We hebben een gezellig samenzijn gehad en papa heeft genoten, gelukkig.

Gemeente nieuws Mercês en Santa Bárbara do Tugúrio

Met een hart vol hoop en blijdschap mogen we u berichten dat er een nieuwe plaats is, waar we huissamenkomsten mogen houden. Een plek waar het evangelie nog niet was gekomen. De plaats heet *Ribeirão de Santo Antônio*. Het is een kleine gemeenschap waar een paar woningen staan, een katholieke kerk en een basisschool.

Het ligt 15 kilometer van Mercês; het is alleen bereikbaar over een onverharde weg, met stof, tot aan het dak van de auto. We reden in 40 minuten erheen om de openingsdienst te houden, op zondagmiddag 20 augustus.

Het huis was vroeger een bar waar veel mensen, vooral mannen, sterke drank gingen drinken. De eigenaresse was spiritiste.

Nu woont haar zoon Angelo erin met zijn vrouw en drie kinderen. Zij hebben de Heer aangenomen en zijn bevrijd zijn van het spiritisme.

Zij hebben hun huis opengesteld voor huissamenkomsten. Pastor Antônio, zijn dochter Camila, Juliano en nog een paar mensen uit de gemeente in



Mercês gaan elke zondagmiddag door met het opgestarte evangelisatiewerk op die plaats. Ze houden een dienst om er voor de mensen te zijn, voor steun, hulp, een praatje en om voor hen te bidden. Onze gemeente, in Santa Bárbara, geeft 1 keer per maand assistentie om met een combibus vol mensen daarheen te gaan om dan een openluchtdienst te houden vóór het huis van Angelo.

NOG EEN GROTE ZEGEN

We danken de Heer, voor Zijn zorg en liefde. Beide gemeentes zijn nu gezegend met een beamer. Voor de gemeente in Santa Bárbara kregen we de beamer van pastor Anivaldo, en voor de zustergemeente in Mercês van Johan en Joyce van Breugel (het Nederlandse echtpaar dat hier was in het voorjaar). We zijn hen van harte dankbaar, en wensen hun ook Gods rijke en onmisbare zegen toe.

Nu moesten we voor beide gemeentes nog een goede laptop hebben. Ismaël kwam met het idee, om de broeders en zusters aan het sparen te zetten. Godzijdank heeft iedereen meegedaan en hebben we na een paar maanden genoeg bij elkaar gespaard voor twee laptops, zodat we de beamers ook kunnen gebruiken. We vertonen nu alle liederen op de muur, en zelfs muziek video's. Echt een zegen voor beide gemeenten.

Een hartelijke groet namens allen.
Eliana



Dank aan God en gebed voor het zendingswerk

Wilt u met ons meedanken voor:

- Dat de kerken actief zijn in Mercês en in Santa Bárbara do Tugúrio.
- Voor het Kinderdagverblijf CENA. Dat we een hulp kunnen zijn voor zoveel kinderen en hun families.
- Dat we vrij zijn om hier het evangelie te kunnen verkondigen.
- Voor de 80^{ste} verjaardag van Govert en zijn gezondheid.
- Voor het prachtige eerbetoon dat de burgerlijke gemeente aan de familie Jonker heeft gegeven ter herdenking van mama.
- Dat we in volle vrijheid en vriendschap naast de pater konden lopen.
- Voor de nieuwe evangelisatieplek.
- De beamer, laptops, en de inzet van de gemeenteleden hiervoor.
- Voor het bedrag van € 380,- dat al is binnengekomen voor het renovatieproject van het Kinderdagverblijf (zie de vorige nieuwsbrief).

We vragen u om met ons mee te bidden:

- Voor opwekking en groei in de gemeenten.
- Voor de komende gemeente-activiteiten in Mercês.
- De jaarlijkse landelijke jeugddag.
- De jaarlijkse jubilea van het zangkoor in beide kerken. Dat velen het woord van God horen en de Heilige Geest tot de harten mag spreken.
- CENA: voor de kinderen en kracht en wijsheid voor de medewerkers.
- Voor de besturen in Nederland en in Brazilië.
- Voor het regelen van de vereiste bankzaken voor de stichting in Brazilië, wat heel traag verloopt.
- Voor Alexandre (14 Jaar), zoon van Magna, die heel moeilijk gedrag vertoont en niet wil studeren.
- Voor de familie Jonker: Govert, Ismaël en Lourdes, Eunice, Karin, Magna, Alexandre, Emely en Eliana.
- Karin, de dochter van Ismaël van 14 jaar, heeft mij gevraagd om haar Nederlandse les te geven. Alexandre van Magna doet ook mee.

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Postadres van en contact met de familie Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio,
Minas Gerais, Brazilië. E-mail: cena.jonker.brazilie@bol.com.br
Telefoon: 0055-3233651476. Website van de stichting: www.zendingbrazilie.nl

Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via

- ABN-Amro bank: NL16 ABNA 0427 3094 25 (of)

- ING bank: NL77 INGB 0004 3055 31

t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar; wij hebben een ANBI beschikking. In verband met de eisen van de Belastingdienst vragen we u een algemene omschrijving aan te houden, zoals **zendingswerk** of **kinderdagverblijf**.

U kunt ook gebruik maken van onderstaande machtiging. Deze kunt u verzenden aan de penningmeester: Piet.van Engen, Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen..

Machtiging

1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 2) Vul het vakje van uw keuze.

Ja, ik wil meewerken aan de ondersteuning van het zendingswerk van de Stichting Brazilië Zending voor Christus in St. Bárbara do Tugúrio.

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van

€ 5,00²⁾

€ 7,50²⁾

€ 10,00²⁾

€ _____²⁾ af te schrijven van mijn IBAN bankrekeningnummer:

t.n.v. penningmeester Stichting Brazilië voor Christus te Nuenen

Dit bedrag is bestemd voor: waar meest nodig²⁾ kinderdagverblijf²⁾

renovatie/afbouw kinderdagverblijf²⁾

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Handtekening: _____