

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 106

november 2009

Santa Bárbara do Tugúrio

Volharding in het geloof. lezen Matth. 15:21-28

“Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst!..... Matth. 15:28

Jezus werd aangehouden door een vrouw die Hem smeekte dat Hij haar dochter zou genezen die gefolterd werd door een demon (duivel). Jezus gaf geen antwoord en de discipelen zeiden toen dat Jezus haar moest wegzenden. Maar zij hield vol en knielde voor Hem neer. Het eerste antwoord wat Jezus aan de vrouw gaf lijkt erg hard, maar haar standvastigheid en volharding trokken de aandacht van Jezus en zij ontving wat ze vroeg. Zoals de Kananese vrouw, zijn er velen, die door noodzaak bijna verplicht zijn in vertwijfeling en wanhoop de Heer te zoeken voor een onmiddellijk antwoord. Jezus vertelt waarom hij niet in de nood van de vrouw kon helpen, maar zij is volhardend, handelend in geloof, gesteund door de Goddelijke barmhartigheid. Haar aanhouden en de strijd tegen het vooroordeel, de durf om te vragen en een beroep doende op de Goddelijke gunst, bracht wonderbaarlijke zegen in het leven van die moeder en haar dochter. We kunnen geen ernstige conflicten elimineren door ze te ontkennen; ze moeten juist geconfronteerd worden. Ons geloof wordt juist gevoed door de conflicten van het leven. Als we moedig zijn en volhardend, als we standvastig blijven, ook al zijn we alleen, dan zal ons geloof ons steunen en schragen. God beantwoord volhardend geloof.

Gebed: Lieve Vader, wilt U ons helpen om aanhoudend en standvastig te zijn in ons gebed en geloof. Onze ogen gericht op Jezus, de Leidsman en voleinder des geloofs. Dat we in de meest donkere momenten van ons leven ons vertrouwen op U stellen. In Jezus naam Amen.

Beste zendingsvrienden,

Dit verhaal van een moeder die een bezeten dochter had die gefolterd werd door de duivel en smeekte aan de Heer Jezus voor genezing van haar dochter, is dit een actueel verhaal? Nee. Vele gezinnen in Santa Bárbara do Tugúrio en omgeving hebben kinderen met problemen, gevallen zoals deze. En dat niet alleen, er is veel nood waar wij mee geconfronteerd worden, kinderen die liefde zorg en aandacht nodig hebben. Onze crèche wil ze graag opvangen en helpen. Helaas moeten wij "nee" zeggen omdat de financiële middelen niet toereikend zijn. Beste broeders en zusters, zou u ons willen helpen door eens in uw kennissenkring of familie te praten over dit werk. Misschien zal iemand een kind willen adopteren? Velen wachten op uw steun. Voor een kind normaal te kunnen verzorgen is € 20,- per maand nodig. Als dit teveel mocht zijn, geef dan wat men wel kan missen!! God zal u ervoor zegenen!!

De crèche, (Educatief Centrum Nieuwe Morgen).

Hier in Brasil is het in juli winter en hebben de scholen altijd 14 dagen wintervakantie. In de eerste week van deze vakantie hebben wij elk jaar een Vakantie Bijbel School van 5 dagen voor de kinderen. Niet alleen voor de kinderen van de crèche, maar voor ieder kind dat maar komen wil. De tweede week is er dan echt vakantie voor de kinderen en ook voor de medewerkers van de crèche.



Deze keer mochten we 110 kinderen bereiken met het Evangelie tijdens deze VBS. We zingen fijne, blijde liederen, er wordt dagelijks een Bijbelvers uit het hoofd geleerd, een Bijbelverhaal verteld en er worden spelletjes gedaan.

Govert heeft 2 sjoelbakken gemaakt, oh wat sjoelen de kinderen graag!!!



Dan de stoelendans en zo nog meer. Er zijn kleine prijsjes en de laatste dag wordt ook een zakje snoep uitgedeeld. Ook is er dagelijks limonade met iets lekkers erbij, na de spelletjes.

De kinderen die nogal ver weg wonen en over de asfaltweg moeten komen (wat echt wel gevaarlijk is) werden dit jaar met de schoolbus opgehaald. Zo heeft de burgemeester ons ook geholpen en hij betaalde ook al het snoepgoed.

We mogen terugzien op een geslaagde VBS en we bidden dat Gods Woord zal doen in de harten dát waartoe God het gezonden heeft, want dat is toch het allerbelangrijkste!

Waterpomp

Het water van ons stadje wordt sinds kort gezuiverd door een waterleiding-maatschappij (COPASA). Het probleem voor velen is dat het waterverbruik nu betaald moet worden. Op de crèche wordt erg veel water gebruikt, voor het douchen van de kinderen, schoonmaken en schrobben van het gebouw, de afwas enz. Wij schrokken erg van de rekening, wat neer komt op € 300,- à € 400,- per maand en dan te bedenken hoe snel een maand voorbij is. We hebben naar een oplossing gezocht en de Heer heeft ons geholpen. We hoorden via een inwoner van Santa Bárbara do Tugúrio van een man in Barbacena, die putten kon boren. Govert nam contact op met die man en alles werd gecombineerd. Er is een boring gedaan van 16 meter diep en al bij 8 meter werd er veel water gevonden. Het water wordt elektrisch opgepompt en gaat naar een bak van 1000 liter en van daaruit gedistribueerd over de andere bakken en dan via buizen naar de plaatsen waar we water nodig hebben. Alles is al klaar



gekomen en we zijn erg blij met deze oplossing en het functioneert heel goed. We hebben ook een paar proeven laten nemen om te zien of het water schoon en drinkbaar is. Tot onze grote blijdschap is het water werkelijk prima en nu kunnen we volop water gebruiken.

De crèche.

Wij hadden in het begin van dit jaar ook aardverschuivingen en op de crèche werden het speeltuintje, de zandbak en het voetbalveldje onbruikbaar. Nu zijn we druk bezig om een soort dijk te maken. Plastic zakken worden gevuld met metselzand en cement, daarna op elkaar gelegd om zo een stevi-



ge muur te krijgen wat verzakken moet tegengaan. We hopen dat dit afdoende zal zijn en dat we zo de speelruimte van de kinderen zullen kunnen redden.

Mirjam.

In de computerbrief van mei vroegen we gebed voor Mirjam, een medewerkster van de crèche. Ze wordt betaald door de burgemeester en ze is geen christen. Ze was bang voor borstkanker en we hebben haar gezegd voor haar te zullen bidden. De knobbeltjes zijn operatief verwijderd en onderzocht! Het resultaat kwam na een dag of tien en het bleek niet kwaadaardig te zijn. Mirjam was heel blij en opgelucht.

Kerkelijke gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio.

In onze gemeente waren drie jonge mensen die in de avonduren studeerden, een spoedcursus om de lagere school af te maken. Normaal duurt dat 8 jaar, omdat de kinderen hier alleen een halve dag naar school gaan. Vele jongeren hebben om één of andere reden die school niet af gemaakt en



kunnen dan 's avonds studeren om die verloren jaren weer in te halen. Deze drie jonge mensen hebben de cursus afgemaakt en hun diploma gekregen. Daar wordt dan een heel feest van gemaakt, een mis in de RK-kerk en daarna dansen. In Brasil kan naast de mis ook een dankdienst gehouden worden in een Evangelische gemeente. Op de uitnodigingen voor dit evenement,

het behalen van deze mijlpaal, wordt speciaal vermeld dat er een mis is en dit keer ook dat we een dankdienst hadden in de Evangelische Gemeente. Nog nooit is hier in Santa Bárbara do Tugúrio door onze kerk zo'n speciale dankdienst gehouden. Maar deze keer, vanwege deze 3 jonge mensen van onze kerk is er dus wel zo'n dienst gehouden in de grote zaal van de crèche en wel op 17 juli. Vele Rooms-katholieke studenten en ook onderwijzeressen waren gekomen voor deze dienst. Voor velen was het de eerste keer dat ze een dienst van een Evangelische gemeente meemaakten. Wij waren blij met deze opkomst. We zagen dat allen uitbundig meezongen met een bekend lied. Het was fijn om zó weer een opening te krijgen naar deze mensen toe.

Ook hebben we maandelijks een zaterdagmiddag van evangelisatie, deur aan deur, en de daarop volgende zondagavond een openluchtsamenkomst. Steeds weer in een andere wijk van Santa Bárbara do Tugúrio. Het podium is een vrachtwagen die dwars over de weg staat. We bidden en vasten met de broeders en zusters veel voor deze activiteiten en we geloven dat God zal antwoorden.

Vaderdag.

In Brazilië valt vaderdag op de tweede zondag in augustus. Zo hebben we deze keer vaderdag gevierd met de twee gemeenten samen. De gemeente uit Merçes is met busjes (waaronder ons eigen volkswagenbusje) opgehaald om hier samen met ons een dienst te hebben in de grote zaal van de crèche. Er kwamen ongeveer 25 vaders naar voren om een klein presentje te ontvangen. Daarna werd er speciaal voor alle vaders gebeden en een zegen gevraagd aan de Heer, ons aller VADER.



Gemeente van Santa Bárbara do Tugúrio bezoekt São João Del Rey.

We zijn op 6 september met de schoolbus van de gemeente Santa Bárbara do Tugúrio naar São João del Rey geweest, op bezoek bij een andere gemeente van zo'n 500 leden. Het was een uitstapje voor onze broeders en zusters.

Toen we daar aankwamen werden we ontvangen met een goed verzorgde



lunch en daarna was de dienst waarin Fernando het Woord bracht. Govert en Marlies lieten daarna de DVD zien die alles van het werk in Santa Bárbara do Tugúrio laat zien en die we vorig jaar in de gemeenten in België en Nederland hebben laten zien. Het was een verheugende en blijde reis en een fijn contact met vele andere kinderen van God.

Er zijn weer evangelisatie activiteiten geweest en een dienst met een vrachtauto dwars over de straat.

Gemeente in Merçes.

Ook daar zijn weer evangelisatie activiteiten geweest. Vier gemeenten gaan samen onder het motto "Verenigd voor het Koninkrijk". Onze gemeente is één van die vier. Eerst wordt huis aan huis geëvangeliëerd, steeds in een andere wijk, daarna een openluchtdienst op het plein, ook weer vanaf een vrachtwagen.



De Gemeente in Merçes groeit gestaag. We hebben daar nu ruim een jaar diensten en werkelijk, het kleine gehuurde kerkje wordt echt te klein!!! Er zijn meer dan tien mensen die met studie worden voorbereid om gedoopt te worden. Deze doopdienst zal zijn op 1 november. De Heer is goed en zeer te prijzen!!

Naaiessen.

De naaicursus is alweer een tijd aan de gang, nu in een nieuw lokaal dat echt daarvoor is gemaakt. De vorige ruimte was tijdelijk. Er zijn nu wekelijks 3 groepen van 6 dames. Er zijn 6 naaimachines. De dames komen erg graag, leren eenvoudige dingen zoals zomen ergens in maken, maar ook echt nieuwe kledingstukken maken waarvoor patronen op het stof gelegd



moeten worden en het stof zelf geknipt moet worden. Dat is altijd een beetje griezelig om de schaar in het stof te zetten.

Voor enkele dames zijn de naaiessen zelfs een therapie, ze zijn een beetje depressief en het naaien is zo'n heerlijke afwisseling van de dagelijkse routine.

Barbacena.

Barbacena is een plaats van meer dan 100.000 inwoners, 33 km bij ons vandaan. We mochten daar in mei van dit jaar een jonge getrouwde broer in de Heer leren kennen die erg graag voor de Heer wil werken. Hij is al met een theologische studie bezig geweest die hij weer gaat oppakken. God had al lang het verlangen in ons hart gelegd om daar een gemeente te beginnen en we zagen het dan ook als leiding van de Heer dat we met die man (Ronaldo) in contact kwamen. Samen is er nu besloten om in de wijk waar Ronaldo woont en waar in de wijde omgeving geen Evangelische kerk is, een gemeente te beginnen. De openingsdienst is gehouden op 3 Oktober in de garage van Ronaldo. Intussen is er een zaal gehuurd en de eerste diensten zijn begonnen op Dinsdag en zaterdagavond. Er is al veel geëvangeliiseerd en zelfs al een paar mensen hebben gekozen om Jezus aan te nemen als Heer van hun leven. Ronaldo is ingezegend als medewerker door verscheidene voorgangers die tijdens de openingsdienst aanwezig waren. Het is een heel blij begin en we verwachten dat de Heer ook daar grote dingen gaat doen en dat er vele mensen tot Hem zullen komen en redding ontvangen voor hun zielen.

Financieel steunen

Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van

€ _____ af te schrijven van mijn bank/postbank¹⁾ rekening.

Dit bedrag is bestemd voor: het evangelisatiewerk van Govert en Marlies²⁾
 het kinderadoptieplan²⁾

Naam: _____ Adres: _____

Plaats: _____ (Post)bankrekening: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gérias Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart