

# Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19



## NIEUWSBRIEF

Nummer 80

Januari 2002

Santa Bárbara do Tugúrio

---

Lezen Ruth 2:8-13

"Waarom betoont gij mij uw gunst, dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdelinge ben?" Ruth 2:10

Hoe zou jij je voelen als je in een ander, vreemd, land zou moeten wonen? Hoe zou je aan eten kunnen komen als je zonder werk zou zijn en verder geen inkomsten zou hebben? Hoe zou je geaccepteerd worden temidden van buitenlanders? Ruth was in deze situatie! Er was een wet in Israël gemaakt, om armen en buitenlanders te helpen. De eigenaars van landerijen, mochten hun velden niet totaal leeg en schoon maken, (ook niet de wijngaarden of boomgaarden) na de oogst. De korrels en resten van het koren moesten blijven liggen, de olijven of druiven moesten blijven liggen zodat wezen, weduwen en vreemdelingen die konden bijeen verzamelen. (Zie Lev. 19:9, Lev.23:22, Deut 24:19-21 en Richt. 8:2).

Ruth ging naar het land van Boaz, die opmerkte dat zij een vreemdelinge was, die nog maar pas in de stad was, en hij zei tegen zijn knechten dat ze echt genoeg voor haar op het veld moesten laten liggen, opdat zij genoeg zou kunnen verzamelen.

Onze burgerlijke wetten houden niet, op deze manier, rekening met de armen, hongerigen en vreemdelingen. Jezus heeft geleerd om te delen met diegenen die in nood zijn en het nodig hebben. Wie heeft onze zorg nodig? Hebben we ook klachten gehoord van mensen die zich buitengesloten voelen van onze leefgemeenschap? Zijn er ook mensen waarvan wij weten dat ze van niemand aandacht krijgen? Zijn er ook mensen van andere culturen die dichtbij ons wonen? Als wij ze bereiken met woorden van acceptatie en hulp, dan doen we het werk van Christus. Onze Heer had medelijden met de menigten, met de verworpenen. Hij was met ontferming bewogen!!!! En wij? Hebben wij aandacht voor onze medemensen? Dat de Here toch onze harten en ogen mag openen voor de mensen,

en dat wij Zijn voorbeeld mogen navolgen en zó Zijn liefde mogen uitdragen. Wie heeft er vandaag mijn aandacht en zorg nodig??

### **Geliefde zendingsvrienden,**

Vanuit het warme en zomerse Santa Bárbara do Tugúrio, willen we in de allereerste plaats alle lezers van onze rondzendbrief, alle vrienden, broeders en zusters nog een héél gezegend, gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen.

Dat we samen meer en meer mogen groeien in de Heer en ons verlustigen in Zijn Woord en wil, opdat de Heer zo ook in onze levens Zijn beloften kan vervullen en ons geven, de wensen van ons hart. (Zie Psalm 37:4,5)

Zoals ik hierboven al schreef is het hier zomer en momenteel is het hier 3 uur vroeger dan in Nederland. Later wordt het hier 5 uur vroeger dan in Nederland. Het regent hier alle dagen en het waterniveau in de waterkrachtcentrales gaat al aardig omhoog. Toch moeten we nog heel sterk bezuinigen in het stroomverbruik. Dat is nog niet opgeheven.

Op het moment heb ik (Marlies) alle tijd om aan de rondzendbrief te werken. Ik heb als het ware een gedwongen vakantie. Mijn been zit in het gips en ik mag niet lopen of staan. Dit omdat ik ben uitgegleden achter het huis en mijn enkel heb gebroken, toen ik een haan van het erf af wilde jagen. Je bent zo wat gelimiteerd in je doen en laten en dat is wat lastig.

### **Kerstfeest.**

Op zondag 23 december hebben wij ons, al traditionele, Kerstfeest gevierd, met de mensen van de kerk en de kinderen van de crèche en hun families. Zoals gewoonlijk in deze periode van het jaar, had het weer flink geregend en was er heel veel modder, zodat Govert met de auto dwars over de weg naar beneden gleed nadat hij enkele mensen had opgehaald. (Dit betekent niet een ongeluk hoor, je kan daar niet naar beneden de afgrond in vallen. Het vergt alleen meer stuurkunst.)

Er waren ongeveer 175 mensen aanwezig, kinderen inbegrepen. Ik (Marlies) had erg veel moeite om met de kinderen van de crèche een



Jozef, Maria en de herders. Kinderen van de crèche tijdens het kerststukje.

kerststuk in te studeren, geen enkele keer tijdens het instuderen waren alle kinderen aanwezig, maar bij de opvoering was het toch goed gelukt! (Dank u Jezus!) Er was zang, Kerststuk van de kinderen, prediking en een vrij Kerstverhaal, daarna een heerlijke liefdemaaltijd en ook een presentje voor alle kinderen. Voor vele kinderen is dat het enige presentje wat ze ontvangen in het hele jaar. Het thema van onze dienst was: "Hij is gekomen.... en komt terug!" We mochten weer het zaad van het Evangelie zaaien en bidden dat de mensen die het hoorden niet "doof" zullen zijn. Toen wij in Barbacena boodschappen deden hield iemand uit Santa Bárbara do Tugúrio ons aan en vertelde dat hij de Boodschap had gehoord via de luidsprekers en het erg mooi vond!!!... Op de eigenlijke Kerstdag, 25 december, hebben we in onze Kerk een dienst gehouden met onze eigen mensen. De tweede Kerstdag bestaat hier niet in Brasil. Zo mogen we weer terugzien op een Gezegend Kerstfeest en we zijn dankbaar dat de Heer ons wéér de mogelijkheid heeft gegeven om zó Zijn geboorte te gedenken en de mensen er aan te herinneren dat Hij leeft en terugkomt!!!!



Govert probeert (met succes) de luidsprekers boven op de kerk te maken, zodat de diensten weer in de omtrek te beluisteren zijn.

## Ons kerkje.



Binnen in de kerk zijn grote veranderingen gebeurd.

Tijdens ons verblijf in Nederland mochten we van een broeder een bedrag ontvangen voor de renovatie van ons kerkje. Het bestaat 20 jaar en in die tijd is er geen betekeniswaardig onderhoud aan gedaan. Nu, al gedurende enkele maanden wordt er hard gewerkt door een metselaar met knecht en het is nu praktisch klaar. Je kent het kerkje bijna niet meer terug. Er is heel veel vernieuwd en veranderd. Het is mooi geworden! Er zit nu een plafond in en alles is licht van binnen (eerst was het lichtgroen). Er is nu een hek voor, wat ook een hele vooruitgang is. Het is een plezier om daar nu de Heer te loven en te prijzen!!!



De vernieuwde kerkzaal. Alles mooi licht, met een plafond er in, enz...

### **Het semi-internaat.**

Volgens de statistieken is bekend geworden dat in onze naaste omgeving 26% van de mensen werkelijk honger lijdt.

De mensen verstoppen dat goed, laten het beslist niet merken. Maar we weten dat we het werk van de Heer doen als we kinderen opvangen in het Semi-Internaat en ze voeden met Zijn Woord en met een goede maaltijd, plus nog de andere zorgen daarnaast. Door de extra lessen, huiswerkbegeleiding, die de kinderen hebben ontvangen gedurende het laatste schooljaar, hebben veel kinderen goede punten behaald, en zijn daardoor overgegaan naar het volgende jaar. (Het schooljaar loopt hier van februari tot december) Een dankbaar resultaat dus!!

Met de medewerksters van de "crèche" (in de volksmond zó genoemd) zijn wat problemen met de gezondheid. Cessa is in verwachting , dat is op zichzelf een blijde tijding, ware het niet dat ze intussen al 2 maal is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze TOTAAL niets kan binnenhouden. Lenice heeft pees- en spierontstekingen in ellebogen en schouders. Alleen de Heer zelf kan dat genezen!! Ze is in de ziektewet en zal waarschijnlijk wel helemaal stoppen met werken. Er is dus een nieuwe kookster nodig! Wilt u met ons meebidden dat we de juiste persoon zullen vinden.



Medewerkers en extra hulp (voor deze bijzondere gelegenheid), zijn de bordjes aan het opscheppen tijdens de kerst-liefdemaaltijd.

Momenteel zijn er 76 kinderen op de crèche. Allemaal kinderen uit ontwrichte gezinnen, die thuis zeker geen voorbeeld hebben van een gelukkig gezins- en familieleven. Hoe kunnen zij later gelukkige families vormen, zonder enig voorbeeld? Zij allen hebben in de eerste plaats Jezus nodig, voor wie niets onmogelijk is. Laten we bidden dat het zaad van het Evangelie in goede aarde valt en dat levens veranderd.

### **Plannen.**

De mens wikt, maar God beschikt. "Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestuurt zijn gang." Spreuken 16:9

Hier zijn we ons van bewust en daarom leggen we ook onze vele plannen voor dit jaar 2002 in de Hand van de Heer. Bidt u met ons mee??

- Dit jaar zouden we graag een groot Evangelisatie-feest organiseren vanwege het 20-jarig bestaan van de kerk. Predikers uitnodigen en misschien zanggroepen (of een zanger(es) en een grote Jezus-mars houden in ons stadje, tezamen met andere, ons bekende, Evangelische kerken. Natuurlijk gaat dat gepaard met extra onkosten!! We willen u vragen daarvoor te bidden, misschien geeft de Heer u in 't hart daarvoor een extra gave over te maken.
- Govert en Marlies mogen gedenken dat ze nu reeds 40 jaar samen in de echt verbonden zijn. Ook dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het zou fijn zijn een speciale dankdienst te hebben, samen met de broeders en zusters en genodigden. Daarna misschien een speciale liefdemaaltijd.
- We zijn in onderhandelingen met 2 verschillende groepen van jonge mensen die graag hier willen komen om hier de liefde van Jezus bekend te maken.
  - Zoals reeds enkele jaren, een groep van 12 jonge mensen van Jeugd met een Opdracht in April.
  - Een groep van 30 jonge mensen van een V.E.G. uit Rotterdam in juli/augustus.
- Wij bidden nog altijd voor nieuwe medewerkers die door de Heer zijn gestuurd en klaargemaakt. Die bereid zijn om offers te brengen en zich over te geven aan de wil van de Heer. Enkele jonge mensen hebben veel liefde voor Santa Bárbara do Tugúrio in het hart gekregen. We zien op de Heer voor de vervulling van deze wensen en gebeden en verwachten versterking dit jaar.
- Wilt u ook met ons meebidden dat er mensen zullen zijn die het werkelijk aandurven om commentaren en tegenwerking van vrienden en familie te trotseren en Jezus aan te nemen als Heer en Redder van hun leven?
- Wilt u ook bidden voor de nodige financiën voor de voortgang van het werk.
- Wilt u ook bidden voor onze gezondheid en die van de medewerkers.

- Wij danken de Heer, voor de vele gebeden, voor de financiële hulp en voorziening die het mogelijk hebben gemaakt om dit afgelopen jaar weer Zijn werk in Santa Bárbara do Tugúrio te kunnen voortzetten.
- Wij danken de Heer voor de tijd dat wij in Nederland mochten zijn en het werk mochten promoten, kontakten mochten verstevigen en nieuwe kontakten maken.
- Wij danken de Heer voor de evangelisatieacties die we mochten ondernemen.
- Wij danken de Heer dat we het jaar konden besluiten om tijdens het Kerstfeest te laten zien waar het werkelijk om gaat in deze wereld, de redding van onze ziel en voorbereiding voor de terugkomst van Koning Jezus.

Heel hartelijk danken wij allen die deel hebben aan dit zendingswerk, op welke manier dan ook!!!

God zegene u allen!!!

De uwe in Christus.

Govert en Marlies Jonker en medewerkers.

Indien u het werk van Govert en Marlies wilt steunen, kunt u ons machtigen voor een automatische afschrijving. Wilt u stoppen? Door ons een berichtje te zenden, zullen wij de automatische afschrijving stoppen. Steun ons en zend onderstaand formuliertje naar de penningmeester (adres zie achterzijde).

---

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks<sup>1)</sup> een bedrag van €\_\_\_\_\_ af te schrijven van mijn bank/postbank<sup>1)</sup> rekening.

Dit bedrag is bestemd voor:  het evangelisatiewerk van Govert en Marlies<sup>2)</sup>  
 het kinderadoptieplan<sup>2)</sup>

Naam:\_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

Plaats:\_\_\_\_\_ (Post)bankrekening:\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

**Bestuur:**

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen  
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)  
Secretaris: Br. Wim Boneschansker  
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591-622 190)  
Penn. meester: Br. Roel Pothof  
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)

**Comité van aanbeveling:**

Ds. P.J. Bonhof - Foxhol  
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen  
Evangelist F. Du Fossie - Morsel (België)  
Voorganger Evangelische Gemeente

**Veldadres van Govert en Marlies Jonker:**

Rua Camilo Silverio Mendes 272  
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio  
Minas Gerias  
Brazilië  
E-mail: siena@net-rosas.com.br

**Rekeningnummers voor giften via Nederland:**

Door uw giften op een van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425  
Postbank nummer 43.05.531  
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij U er op attenderen dat Uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijffnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

**Adreswijzigingen:**

St Zending Brazilië voor Christus  
p/a De Koningsvaren 20  
7701 MJ Dedemsvaart