



Nieuwsbrief 161 april 2024

"Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen."

1 Petrus 2:24

Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,

We zitten alweer in de derde maand van het nieuwe jaar 2024. Maar dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar en daarom willen we u toch nog de beste wensen geven. Ons diepste verlangen is en onze gebeden zijn, dat God u in alles zegent en gezondheid geeft. We danken God voor uw betrokkenheid. We zijn Hem eeuwig dankbaar dat Hij u gebruikt om het zendingswerk te steunen. God heeft ons tot nu toe gezegend en gesteund vanwege zijn oneindige liefde en barmhartigheid.

Prijs de Heer, Hij is opgestaan, Hij leeft, Jezus heeft gewonnen!

Verhuizingen

Elk jaar in januari hebben we de grote schoolvakantie en daardoor is ook het Kinderdagverblijf dicht. Wij maken van de gelegenheid gebruik om de mensen die bij ons werken op vakantie te laten gaan. Zo hoeven we niemand in te huren om hen te vervangen.



Huis van Karin en Vinícius boven dat van Lourdes en Ismael. Links de garage.

Ismaël en ik hebben ondersteuning gegeven aan de kerk in Mercês, zodat ook pastoor Antônio de hele maand op vakantie kon. Verder hebben we deze periode benut om Vinícius en Karin te helpen met verhuizen. Eerst woonden ze onder het Kinderdagverblijf en nu boven ons huis (waar een bovenverdieping op is gebouwd). Pastor Woarley en zijn vrouw Rita wonen nu in het huis onder het Kinderdagverblijf, dan hoeven ze ook geen huur meer te betalen.

Nieuwe schooljaar

Op 31 januari zijn we na 30 dagen vakantie weer aan de slag gegaan. Ook de basisschool is weer met 2 klassen aanwezig, met eigen leerkrachten.

De eerste week stond in het teken van schoonmaken en organiseren van de ruimtes. De kinderen kwamen op 5 februari. Dit jaar zijn 50 kinderen ingeschreven voor het Kinderdagverblijf, in de leeftijd tussen 4 en 10 jaar, verdeeld over 3 groepen: 2 groepen in de ochtend en 1 in de middag. We ontvingen 3 leraren van het gemeentebestuur, één voor elke groep.



Kinderen ingeschreven in het Kinderdagverblijf

Karin werkt 's middags op kantoor en helpt de leerkracht wanneer dat nodig is. Ik (Lourdes) werk van 7:00 tot 13:00 uur en coördineer al het werk. Eunice werkt 's ochtends bij de recreatieve activiteiten van de oudere kinderen. 's Middags werkt zij op de basisschool als onderwijzeres voor 2 kinderen met autisme. Ze werd hiervoor gevraagd door de burgemeester. Haar diploma als onderwijzeres komt nu goed van pas.

We blijven onze kinderen als eerste het onderwijs van het woord van God geven. Daarnaast geven we versterkende activiteiten, recreatieve speelactiviteiten, leren we algemene hygiëne, geven hulp bij schoolactiviteiten en bij het eten, enz.

Ismaël is de directeur van het Kinderdagverblijf, maar daarnaast is hij vooral aan het werk voor de kerken. In zijn vrije tijd zorgt hij voor zijn dieren, wat voor hem een manier is om te ontspannen.

Kerk in Santa Bárbara do Tugúrio

In de gemeentes hebben we een speciaal programma voor de carnavalsvakantie samengesteld. Op vrijdag hadden we een rondreizend gebed.



Bidden voor de stad tijdens carnaval

We baden bij de ingangen van de stad en de wijken, telkens op een andere plaats, waarbij we de stad zegenden, de afgoderij en geestelijke blindheid berispten en vloeken verbraken. Dit was een heel goede ervaring. We willen vaker zoiets doen, omdat dit de ogen van de broeders en

zusters die eraan deelnamen heeft geopend voor de geestelijke strijd die de kerk voert in de wereld.

Mensen die langskwamen op de plaatsen waar onze groep aan het bidden was, reageerden positief op deze actie van de gemeente.

Zaterdag hielden we een dienst in de wijk Fernandez, op de plek waar Ismaël zijn dieren heeft. Hierbij waren de meeste burens aanwezig, die samen met ons God prezen en het woord van God hoorden.

Op zondag hadden we een normale dienst in de kerk, op maandag keken we een film en op dinsdag hadden we een ontspannen middag op een boerderij, verzorgd door een bekende van ons. Al deze programmering was een zegen, echt positief voor de hele gemeente. We danken en prijzen God daarvoor!



Samenkomst tijdens carnaval bij Ismael in de wijk Fernandez

Kerk in Mercês

In het kerkgebouw in Mercês is het aanbouwwerk in januari weer opgepakt. We hebben een bedrijf ingehuurd om dit uit te voeren en zij zijn goed op gang.

Het mooie is dat we, dankzij de Here God en dankzij iedereen die heeft bijgedragen, voldoende financiën hebben ontvangen om de bouw van de kerk te voltooien. We zullen een mooie ruimte krijgen, die aan de

behoefden van de kerk zal voldoen. Prijs de Heer daarvoor.

Vrouwendag

Op 8 maart wordt Internationale Vrouwendag gevierd. Dus tijdens de dienst van afgelopen zondag de 10e maakten we van de gelegenheid gebruik om God te danken voor alle vrouwen in de kerk. We baden voor hen allemaal persoonlijk.

Doopdienst

Het volgende programma van de gemeente is de doop, die op het moment van schrijven gepland staat voor a.s. zondag 17 maart. We hebben 7 kandidaten die gedoopt willen worden. We bidden dat God hen zegent, en dat ze volhouden en standvastig blijven in hun beslissing.



Werk in het souterrain in Mercês



Margriet met kinderen in het Kinderdagverblijf

Bezoek uit Nederland

Ook kunnen we niet nalaten te vertellen dat we Margriet, dochter van onze dierbare penningmeester in Nederland, Piet en zijn vrouw Wietske, hier voor een maand te logeren hebben.

Voor ons is het fijn om haar de kans te geven hier te zijn, een deel van Brazilië te leren kennen en ook van dichtbij het werk te zien dat God in onze handen heeft gelegd.

Wij willen zeggen dat wij de deuren van ons huis open hebben staan voor iedereen die ons wil bezoeken. We zijn vanwege het werk niet veel thuis, maar zorgen er wel voor dat bezoekers zich op hun gemak voelen.

We worden opa en oma

We willen jullie ook graag een heel mooi nieuwtje vertellen: Vinícius en Karin worden ouders, Karin is zwanger! JAHA ze is 4 maanden zwanger en godzijdank gaat alles goed met haar en de baby. Volgens de uitgevoerde onderzoeken zullen zij ouders worden van een meisje en ze gaat Sarah genoemd worden. Bid voor hen dat alles goed gaat. De geboorte wordt verwacht in de tweede week van augustus.



Gebed voor Karin

Ontvang de hartelijke groeten van ons allen hier in Brazilië en van Govert en Eliana in Nederland. We zijn God en u dankbaar voor uw medeleven, steun, gebed, vriendschap en uw gaven. We wensen en bidden u het allerbeste en gezondheid toe.

Lourdes en Eliana

Gebed

We vragen u om met ons mee te bidden voor:

- Pastor Woarley. Hij helpt al een paar jaar in de gemeente in Sta Bárbara. Zijn moeder is plotseling overleden op 67 jarige leeftijd.
- De 7 doopkandidaten, dat ze standvastig in het geloof blijven ondanks de geestelijke strijd.
- Het kinderdagverblijf: Dat veel kinderen en ouders open zullen staan voor het evangelie. En een goede samenwerking met de stad, de burgemeester en de medewerkers.
- Ismael en Lourdes en alle medewerkers in het zendingswerk (wijsheid, gezondheid, moed en kracht).
- Het evangelisatiewerk in Santa Bárbara do Tugúrio en Mêrces; voor bekering van José Maria, Altamira en Talita.
- De gezondheid van Govert en Eliana (moed, kracht en wijsheid om voor Govert te zorgen).
- De zwangerschap van Karin Jonker. (En alles wat erbij komt ter voorbereiding van de komst van de baby).
- Magna's papieren rondom haar huwelijk met Marc, wat nog niet rond is en zeer moeizaam gaat. Voor een doorbraak hierin.

We vragen u ook om met ons te danken voor:

- Ons bestuur en onze achterban en hun liefdevolle gaven en alle gebeden en inzet.
- Het starten van het nieuwe schooljaar en de 50 aanmeldingen voor het Kinderdagverblijf.
- Dat het goed gaat met Govert en Eliana, die elke dag getuigen van Gods trouwe liefde en zorg.
- Het bezoek van Margriet.
- De zwangerschap van Karin en Vinícius.
- Dat de afbouw van de kerk in Mercês nu uitgevoerd wordt.

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Bestuur:

Voorzitter: Ds. J.P. (Jacques) Helder
Schelde 112, 7908 HM Hoogeveen (06 – 22316341)

Secretaris: Leen Schotte
Claudius Civilislaan 530, 3132 JB Vlaardingen (010 – 4748009)

Penningmeester: Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)

E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. G. de Klein – Groningen
Predikant PG-Tweede Exloermond
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking

Postadres van en contact met de familie Jonker:

R: Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Sta Bárb. do Tugúrio, MG, Brazilië
Govert, Eliana: Zwolseweg 71a - 67, 8141 EA Heino. Tel. 06-18203793
E-mail: elianajonker@hotmail.com.

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.

Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben een ANBI beschikking. Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te regelen. De betreffende link kunt u vinden op de website van de stichting onder "contactgegevens".

In verband met de Belastingregels vragen wij u een algemene omschrijving aan te houden, zoals **zendingswerk** of **kinderdagverblijf**.

Nieuwsbrief

Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar info@zendingbrazilie.nl
Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief, die meer ruimte heeft zodat er vaak wat meer in staat, kan op dezelfde manier. Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.