

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 88

Juni 2004

Santa Bárbara do Tugúrio

"maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken." Lucas 22:32

Wij, christenen, moeten oplettend en zorgvuldig zijn met ons geloof, want ons geloof is het enige middel dat we beschikbaar hebben om de zegeningen vanuit de Hoge te verwerven. Het gebed krijgt alleen antwoord van de troon van God, als het gebeden wordt door een persoon die gelooft. Het geloof is de telefoonlijn die de aarde met de hemel verbindt, waardoor de boodschap van liefde van God zó snel gaat dat, Hij antwoordt, nog vóór we Hem aanroepen.

Terwijl wij nog aan het spreken zijn, antwoordt de Heer. Hij hoort ons. Maar als de telefoonlijn verbroken is, hoe kunnen we dan de beloften ontvangen?

Zijn we ergens ongerust over? Of hebben we problemen? Door het geloof ontvangen we hulp in onze problemen.

Is onze vijand er in geslaagd ons ergens te laten struikelen? Door het geloof kunnen we vast staan op de rots, onze toevlucht, dat is Christus onze Heer.

Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn, het zou vergeefs zijn om God aan te roepen.

Er is geen andere weg tussen de christen en God dan het geloof. Als die weg geblokkeerd is, hoe kunnen we in verbinding komen met de grote Koning?

Het geloof verbindt ons met God. Het geloof bekleedt ons met kracht van God. Het geloof stelt ons alle zegeningen van God ter beschikking. Het geloof helpt ons om alle brandende pijlen van de boze te kunnen doven.

Het geloof geeft ons overwinning over de vijand die ons aan wil vallen.

Maar zonder geloof, hoe kunnen we dan de hemelse zegeningen van de Heer ontvangen? Daarom, laten we zorgvuldig ons geloof bewaren. "Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft." (Marc 9:23)

Wij mensen gaan er wel eens prat op dat we erg praktisch zijn, men wil vaak wel eens iets concreters zien dan geloof. Maar Apostel Paulus zegt: "Daarom is het alles uit geloof..... en dus de belofte zou gelden.....". (Rom 4:16)

Geloof is het aannemen, vertrouwen dat, wat Gods zegt, de waarheid is.

HET GELOOF EERT GOD.

GOD EERT HET GELOOF!!!!!!

Geliefde zendingsvrienden,

Vandaag is het weer een week geleden dat wij de terugreis naar Brasil ondernamen. Wij geloven dat u benieuwd zult zijn om te horen hoe wij ons werkverlof in Nederland ervaren hebben.

Nu, wij kunnen u zeggen, dat we met blijdschap mogen terugzien op deze tijd. We mochten weer vele vrienden ontmoeten die onze medestrijders zijn in het werk voor de Heer in Santa Bárbara do Tugúrio. Govert mocht het Woord brengen in verscheidene gemeenten en in diverse gemeenten mochten we het werk presenteren door middel van foto's met beamer geprojecteerd en met videofilm. Wij werden hierin bijgestaan door broeder Rein Lammers en zijn vrouw die echt door de Heer, al voor dat wij Hem aanriepen, bij ons gebracht werd, om samen met zijn vrouw in Brasil alles te filmen en te fotograferen en in Nederland te helpen met de presentaties. De Heer weet wat we nodig hebben, Hij is goed en zeer te prijzen!

Jammer dat we niet al onze bidders en gevers konden ontmoeten. In Nederland is men heel vaak erg druk bezet en voor Govert en mij, die ook al een dagje ouder worden, is het niet meer mogelijk om iedereen een bezoek te brengen. We hopen dat u daar begrip voor kunt opbrengen en het ons niet kwalijk neemt.

Maar we zijn erg blij en dankbaar voor de mensen die gehoor gegeven hebben aan onze oproep om bij onze vriendenkring te behoren.

Wie een computer heeft en aangesloten is op internet, kan maandelijks bericht ontvangen, waarin weer iets wordt verteld van het werk hier.

Zo u wilt kunt u ook de rondzendbrief via e-mail ontvangen. U kunt daarvoor contact opnemen met onze penningmeester de heer Roel Pothof. Alle nodige gegevens vindt u achterop de rondzendbrief.

Zo zijn we vol verwachting over de resultaten van dit verlof. We verwachten meer zegeningen van de Heer te zien in het werk hier, doordat er nu meer gebeden wordt en ook meer bijgedragen wordt, zodat het werk hier voortgang kan vinden. U zou toch niet willen dat we die arme kinderen, die in dit leven aan zoveel gebrek hebben, weg zouden moeten sturen omdat het financieel niet meer op te brengen is.....of de kerk sluiten,..... stoppen met het brengen van Gods Woord.....

Nog iets leuks willen we u vertellen. Een zuster in de Heer, die eens in ... ongeveer 1989.... een bezoek bij ons in Brasil had gebracht, zag nu de presentatie van het werk en ze gaf getuigenis voor de aanwezigen en was geroerd om te zien hoe de Heer heeft gezegd tot nu toe, in de vooruitgang van het werk. God is getrouw, die niet laat varen het werk dat Zijn hand begon en door Zijn genade mochten wij ook trouw zijn op de plaats waar Hij ons gesteld heeft.

Gemeente.

We waren erg blij dat we weer terug waren in de Gemeente en een ieder was ook blij ons weer te ontvangen in hun midden. Er is echt geestelijke groei en blijdschap in de Heer bij de mensen. Uit volle borst wordt de Heer lofprijs toegezongen, nu weer met begeleiding op het keyboard. Hoe kunnen we u de aanwezigheid van de Heilige Geest en de blijdschap in de Heer overbrengen? Alleen als u het zelf komt proeven.

Onze broeder voorganger Fernando, heeft nu een uur gevonden waarop de mensen tijd hebben om de Bijbelstudies bij te wonen, en wel op zondagmorgen. Dat wordt dan "zondagschool" genoemd.

De kinderen, een flink aantal, gaan naar beneden in het kerkje, nadat er in de kerk boven een zegen voor hen is gebeden, en zo horen groot en klein van Gods Woord. Op zondagavond is er dan ook weer gewoon dienst. Zo zijn er dan 3 diensten per week en de mensen zijn getrouw om te komen. Het is zo goed om Gods Woord samen te bestuderen!

Het dopen van Silvânia.



Op 4 april werd er een heel bijzondere openluchtdienst gehouden, namelijk de doopdienst van Silvânia.

Op 4 april was het de grote dag voor Silvânia, dat haar zo lang gekoesterde verlangen werkelijkheid ging worden. Heel lang (al jaren) wilde ze graag gedoopt worden, maar altijd stelde ze het uit met de gedachte "ik wil graag samen met mijn man gedoopt worden". Maar haar man die Rooms Katholiek is gaf nooit tekenen van enige interesse. Silvânia had al jaren geleden, in een dienst in Faustino, haar leven aan Jezus gegeven en echt een ontmoeting met de Heer gehad.

Nu is het zo hier in Brasil, dat iemand die gedoopt is echt lid wordt van de kerk en mag deelnemen aan het heilig avondmaal. Op een gegeven moment dacht Silvânia, met al dat wachten mis ik de zegen van het avondmaal enz. ik ga niet langer wachten. Er werd een datum vastgesteld en regen of geen regen, koud of niet koud het zou door gaan!

Met verscheidene auto's werden al de mensen van de kerk plus de kinderen van de zondagschool naar een waterval gebracht waar ze in de openlucht een heel fijne dienst hadden en waar toen Silvânia haar oude leven in het watergraf achterliet en zij in nieuwheid des levens kan wandelen. (Rom 6: 3 en 4)



Hier ziet u van links naar rechts: Pr. Fernando, Silvânia (die gedoopt werd), haar moeder en Ismaël.

Moederdag.

Ook in Brasil is de tweede zondag in mei moederdag, en hier wordt er altijd veel werk van gemaakt. De in aanbouw zijnde zaal in de crèche is nog niet klaar, maar de vloer werd geschrobd en banken daarin gezet. Al de moeders van de kinderen van de crèche werden uitgenodigd en velen gaven gehoor aan de uitnodiging en kwamen om zo de kinderen te horen zingen, gedichtjes werden opgezegd en het Woord van God te horen. Na afloop was er iets te drinken met een lekker stukje cake erbij. Een goed geslaagd evenement. En tevens weer een mogelijkheid voor contact met de moeders en mogelijkheid om Gods Woord te horen. Het is goed om alle gelegenheden te benutten.



De tweede zondag in mei was het moederdag. De kinderen zingen van de Heer voor alle aanwezige moeders.

De luidsprekers.

De luidsprekers die bovenop ons kerkje staan zijn oud (ongeveer 20 jaar) en steeds kapot. Ze zijn nodig aan vervanging toe. We gaan prijsopgaven aanvragen en hopen dat we genoeg financiën hebben om tot vernieuwing over te gaan, zodat in de omgeving van ons kerkje weer onze diensten gehoord kunnen worden. Dit is ook weer een vorm van evangelisatie.

Educatief centrum nieuwe morgen

(In de volksmond crèche genoemd)

We hebben voor de crèche nieuwe statuten die geheel volgens de laatste wetten van het land zijn. Ook een nieuwe naam. De medewerkers hebben allemaal een nieuwe uniformblouse met de nieuwe naam er op. We hopen aanvragen voor subsidie in te dienen bij verschillende instanties en ook bij regeringsinstanties. Er zijn een flink aantal kinderen die dagelijks naar de crèche komen, en wel 110 inclusief de baby's. Het is fijn om iets te mogen doen voor kinderen die vaak ondervoed zijn en op alle fronten veel te kort komen in het dagelijkse leven. Wat ons ook erg verblijdt is te zien hoe de kinderen reageren bij het Bijbelonderricht. Bijvoorbeeld, de groep kleintjes krijgen vaak een werkje over het Bijbelverhaal, om te kleuren. Bovenaan het blad staat waar het verhaal in de Bijbel te vinden is. De kinderen nemen het werkje mee naar huis en verscheidene kinderen vertellen dat moeder, in huis, het verhaal opzoekt en leest. Er is ook materiaal gekocht voor de groteren om beter te kunnen werken met hen. De interesse van de kinderen is hierdoor veel groter geworden. Bij de radio-quiz zijn er veel kinderen van de crèche die luisteren en vanwege het Bijbelonderricht op de crèche weten ze de antwoorden.

Zelfs Eunice, die over 14 dagen 5 jaar wordt, wist zonder voorzeggen het antwoord op de vraag "Hoe heet de Zee die door God werd geopend opdat het volk Israël daar doorheen kon trekken? "Rode Zee"!"

Sinds wij de crèche hebben is de weg daar naartoe een zandweg geweest. Er was vaak veel blubber, vieze voeten, een heel vuile eetzaal enz. enz. Nu is er dan eindelijk bestrating gekomen. Niet zo mooi met asfalt zoals in Nederland, maar gewoon ruwe keien. Toch is het voor ons een hele verbetering waar we heel blij mee zijn!!



Moederdag werd gevierd in de nieuwe zaal, die nog niet eens klaar is. Vele moeders waren aanwezig.

Radio.

Elke maandag en donderdag van 5 tot 6 uur 's middags mogen we de radio van ons stadje gebruiken om het Woord van God door te geven. In een omtrek van 25 km kan ieder het horen. We hebben een soort Bijbel-quiz. Er wordt een vraag gesteld, waarop men het antwoord kan geven via telefoon, per briefje of persoonlijk. Onder diegenen die een goed antwoord geeft wordt een Bijbel verloot.

Vele mensen in Nederland willen ons helpen om Bijbels te kunnen kopen.

Nu komt er ook vervolging. Zoals de Heer Jezus tegenstanders had, zo ook wij. De pater van de stad heeft rondverteld dat wij, de evangelischen, valse Bijbels hebben en dat het totaal geen nut heeft om zo'n Bijbel te winnen bij de radio-quiz. Nu heeft de Bijbel van de Evangelischen, 7 boeken minder, namelijk boeken die dusdanig twijfelachtig waren dat ze niet door de Evangelische Bijbelvertalers zijn opgenomen in de Bijbel. Evengoed is onze Bijbel natuurlijk niet vals. Heel duidelijk is, dat onze tegenstander het verspreiden van Gods Woord wil verhinderen. Maar wij, we laten ons niet intimideren om Gods werk te doen, we gaan door!!!

Gebedspunten

Dankt u met ons voor:

- Gods werk in de harten van de kinderen en hun ouders.
- De mogelijkheden die we hebben om Gods Woord te verspreiden.
- De nieuwe weg naar de crèche toe.
- De doop van Silvânia.
- De medewerkers in de crèche en voor de goede samenwerking.

Wilt u Gods zegen bidden voor:

- Het gehele werk en de financiële ondersteuning
- Voor de aanvragen van subsidie.
- Bekering van mensen die Gods Woord horen.
- Voor de radioprogramma's en de vervolging daarvan.
- Nieuwe luidsprekers voor de kerk.
- Pr. Fernando en z'n vrouw Daniëlle, die verantwoording dragen voor de kerk.
- Lourdes en Ismaël, die verantwoording dragen voor de crèche en het boerderijproject.
- Voor het bestuur van de "Stichting Zending Brazilië voor Christus" in Nederland.

Wij willen u allen, medewerkers aan het zendingswerk in Brazilië, heel hartelijk dank zeggen voor uw gebeden en gaven zonder welke het voor ons onmogelijk is om het werk hier voort te zetten.

De Here zegene u allen rijkelijk!!

Heel hartelijke groeten van Govert en Marlies en medewerkers.

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Secretaris: Br. Wim Boneschanser
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 - 622 190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist F. Du Fossie - Morsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerias Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij U er op attenderen dat Uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart