

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 111

juli 2011

Santa Bárbara do Tugúrio

Door gebed is meer tot stand gekomen dan waar de wereld van kan dromen. "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, door dat er kracht aan verleend wordt."
Jacobus 5:16

Geliefde zendingsvrienden,

Wij geloven vast dat u op de hoogte bent waarom u al een paar maanden geen rondzendbrief hebt ontvangen. We waren twee maanden in Nederland, de maanden mei en juni. Nu willen we u graag verslag uitbrengen van die periode zoals de discipelen dat deden in Handelingen 14:27

De Heer heeft ons geweldig gezegend en bewaard. We zijn in vele gemeenten geweest waar Govert Gods Woord mocht brengen en waar we een presentatie van het zendingswerk mochten laten zien, waardoor velen er weer bij bepaald werden wat er hier in Brazilië voor Gods Koninkrijk wordt gedaan. Het was heerlijk om met velen te mogen kennismaken en ook velen weer opnieuw te zien en de contacten te verstevigen. We werden overal zeer liefdevol ontvangen! We hebben veel zendingsvrienden kunnen bezoeken. We hebben 7500 km gereden om ons programma te verwezenlijken. Toch was het onmogelijk om iedereen te bezoeken, wij hopen dat diegenen waar wij geen bezoek konden brengen daar begrip voor kunnen opbrengen. Misschien kunnen we u een bezoek brengen als we weer in Nederland komen. Meestal is dat zo eens in de 3 jaar.

Gedurende onze reizen heeft de Heer ons op de weg ook beschermd. We bemerkten tijdens het rijden dat de auto vreemd begon te doen en zelfs begon te schommelen. Toen we bij de broeder aankwamen waar we een bezoek zouden brengen vertelden we dat we met problemen aan de auto waren. Hij nam ons mee naar een familielid die een garage heeft. Daar bleek dat er een dikke bult op de achterband was en dat het niet lang meer zou duren en wij zouden een klapband hebben gekregen. Zelfs de andere band begon ook al met hetzelfde probleem. Spontaan bood onze broeder aan om 2 nieuwe achterbanden op de auto te leggen en zo was ons probleem spoedig opgelost. Dank u Jezus.

De Heer heeft ons ook gezegend met een nieuw bestuur voor de stichting. In de vele brieven schreven we daar al over en vroegen wie of zich kandidaat wilde stellen. Wij kunnen met blijdschap in ons hart zeggen dat we nu een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris hebben. Alleen het penningmeesterschap staat nog open. Onze huidige penningmeester (broeder Roel Pothof uit Dedemsvaart) zal nog aanblijven tot er iemand anders is gevonden. Dhr. ds. J.P. (Jacques) Helder uit Nijkerkerveen is nu onze nieuwe voorzitter geworden en dhr. L. (Leen) Schotte uit Schiedam is de nieuwe secretaris.

Wij willen dan ook hier in deze nieuwsbrief dhr. G.Hendriksen die 27 jaar voorzitter was en ook dhr. W. Boneschansker die 10 jaar secretaris was heel hartelijk danken voor wat zij voor het zendingswerk hebben gedaan en wat ze hebben betekend voor het werk hier. We wensen hen van harte Gods zegen toe.

Medewerkers in Brazilië

We laten u hier kennismaken met onze medewerkers die een verantwoordelijke taak hebben en die in de toekomst onze opvolgers zullen worden. Ieder vertelt zijn of haar eigen verhaal.

Voorganger Pastor Fernando

Wij zijn druk met de prediking van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. Door vele mogelijkheden voor evangelisatie, hebben we het koninkrijk van God bekend gemaakt in Santa Bàrbara do Tugúrio, Merçes en in Campolide (dit behoort aan Barbacena). Dit jaar 2011 hebben we als thema geestelijke groei en met dit doel zijn we aan het werk met de gemeenten opdat ze zullen groeien, gesterkt in het Woord van God.

Op 5 juni hadden we een speciale dienst voor families en zo hadden we heel veel niet-Christenen die de dienst bezochten. Er waren zoveel mensen zodat de eigen broeders en zusters van de kerk geen plaats meer hadden om te zitten en moesten blijven staan om plaats te geven aan de bezoekers die



Fernando en Daniëlle

ook met veel blijdschap de Heer gingen loven en prijzen samen met ons.

De gemeente in Merçes is gegroeid en we hebben nu de mogelijkheid gekregen om het kerkje wat uit te breiden om zodoende ook meer mensen te kunnen ontvangen om samen met ons de Heer te aanbidden en naar Gods Woord te luisteren.

Daniëlle, de echtgenote van Pastor Fernando



Deze foto hebben we gemaakt tijdens de gebedssamenkomst en zangrepetitie van de vrouwen in Merçes. Deze groep heet 'Nieuw Jeruzalem'. Het is een groepje van tien zusters in ons kerkje in Merçes en we komen elke vrijdag bij elkaar. We bidden dan samen voor de families

en kerken in de plaatsjes in onze omgeving. Na het gebed hebben we een kleine studie uit Gods Woord en daarna gaan we de liederen oefenen die we ook in de diensten gaan zingen. Het doel van dit werk is om de vrouwen ook meer te betrekken in de activiteiten van de gemeente zodat ook daardoor weer groei en opbouw komt. Het is onze wens dat de Heer deze zusters gaat

gebruiken opdat ook door hen anderen tot Jezus komen voor redding van hun ziel.

Ismaël

Geliefde broeders en zusters.

Ik heb gestudeerd en mijn diploma gehaald op de Landbouwschool in Rio Pomba, dus ik ben landbouwtechnicus en ik houd erg van het werk wat ik doe. De Landbouwschool is één van de allerbeste op zijn niveau hier in Brazilië.

Ik werk in het zendingswerk sinds 1996 op twee plaatsen. Dat wil zeggen in het landbouwproject (waar ik helemaal de verantwoordelijk voor heb) doe ik alles, het melken, het voeren van het vee, schoonmaken van de stal, zorgen voor de varkens enz. Ook het zien van de ziekten onder de dieren en het verzorgen met medicijnen.



Dan in het geestelijke werk help ik vooral met de lofprijs en aanbiddingdienst. Onze Heer is waard dat we Hem alle eer en glorie toebrengen. Dan rijd ik ook heel veel met het Volkswagen Combi-busje om de broeders en zusters die ver weg wonen op te halen en weg te brengen.

Tot zover eerst.

Lourdes de echtgenote van Ismaël

Geliefde broeders en zusters,

Graag wil ik een klein beetje vertellen over het werk wat ik doe op het Opvangcentrum. Mijn werkuren zijn van 's morgens 7 uur tot 's middags half 5. Gedurende die tijd kijk ik in de verschillende groepjes kinderen naar de activiteiten die de onderwijzeressen doen met de kinderen. Ik bekijk of de medewerkers hun werkzaamheden aan kunnen en of er verandering of verbetering nodig is. Ik doe de inkopen voor de voeding en bekijk of er ook materialen nodig zijn voor de activiteiten. Dan doe ik ook de financiële overzichten, eigenlijk de boekhouding van de kerk en het opvangcentrum. Verder



sta ik mensen te woord die op het centrum komen voor vragen, ook ouders van de kinderen sta ik bij met raad. Ik bekijk of er hier of daar reparaties nodig zijn en maak contact met de mensen die het moeten komen maken. Het is een werk met veel verscheidenheid maar wat veel verantwoordelijkheid eist. Het is niet altijd makkelijk maar ik kan zeggen dat ik het graag doe en dat tot hier toe de Heer ons heeft geholpen. Wilt u bidden dat de Heer mij wijsheid en geduld en gezondheid geeft.

Eliana

Ik vond het een gezegende tijd, we zijn vol liefde ontvangen bij gemeentes, vrienden en familie. Daarvoor mij hartelijk dank aan iedereen en ook aan de mensen waar ik een persoonlijk contact mee heb kunnen hebben. Ik vond het ontzettend fijn en ook gezellig. En ik bid dat God u rijkelijk zal zegenen. Direct al de eerste zondag kregen we een bijbel legger in de gemeente in Den Helder, met een tekst die mij erg bij gebleven is, en ik steeds weer lees, die zo is:

*... Ik ben wie God zegt dat ik ben.
Ik heb wat God zegt dat ik heb.
Ik kan doen wat God zegt dat ik kan doen.
Vandaag hoor ik het woord van God.
Mijn denken is alert.
Mijn hart zal ontvangen.
Gods Woord verandert mijn leven.*

En dan wil ikzelf ook nog een bijbeltekst er bij voegen die er goed bij past van Filippenzen 2:13: "want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt."



En dat is wat steeds bij mij terug kwam in mij hart en gedachten als woord van God in deze verlof periode. God doet het werk, het is niet ons werk, maar het werk van God alleen. Wij moeten alleen leren vertrouwen en geduld hebben. Hij alleen kan ons leven veranderen en de dingen om ons heen. Maar wij moeten wel alert zijn en ons hart moet wel open zijn, om Zijn stem te horen en te verstaan. Hij geeft ons kansen in ons leven, om te veranderen. Het is

aan ons wat we ermee doen. God is liefde. "Leg je leven in Zijn handen, vertrouw op Hem, Hij stelt je niet teleur." Psalm 37:5

Hartelijke groeten en God's zegen.

Gebeds- en dankpunten

Hieronder ziet u punten waarvoor wij uw gebed vragen:

- *Voor de verbreiding van het Evangelie, voor open harten.*
- *Voor goede samenwerking onderling met alle medewerkers van het centrum en de kerk.*
- *Voor veel wijsheid en dat we altijd de Stem van de Heer mogen verstaan.*

Voor onderstaande punten mogen we de Heer danken:

- *Voor de goede en gezegende tijd die we in Nederland mochten hebben.*
- *Voor het nieuwe stichtingsbestuur.*
- *Voor de nieuwe contacten en sponsoring voor het werk.*

Financieel steunen

Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van
€ _____ af te schrijven van mijn bank/postbank¹⁾ rekening.

Dit bedrag is bestemd voor: het evangelisatiewerk van Govert en Marlies²⁾
 het kinderaadoptieplan²⁾
 herstel overstroming²⁾
 herstel kerkgebouw²⁾

Naam: _____ Adres: _____

Plaats: _____ (Post)bankrekening: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

- 1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
- 2) Vul het vakje van uw keuze in.



Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur:

Voorzitter: Br. Jacques Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 246 52 75)
Secretaris: Br. Leen Schotte
Stadhouderskade 25,3116 HB Schiedam (010 – 474 80 09)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 61 40 50)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gérias Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart