



Nieuwsbrief 137 juni 2018

“Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen.”

1 Sam 7:12b

Geliefde zendingvrienden, familie en belangstellenden,

We hopen dat alles goed met u gaat. Ontvang van de familie Jonker en alle medewerkers onze hartelijke groeten. Met ons en het werk mag het gelukkig allemaal goed gaan, en we kunnen zeggen: TOT HIER HEEFT DE HEER ONS GEHOLPEN. Dat was heel vaak de Bijbeltekst die mama gebruikte. We hebben zelfs de tekst hangen in de keuken. En dat kunnen



Inzegening van Ismaël als pastor
(volgende pagina)

we nu ook zeggen, ondanks alle strijd waar we doorheen moeten; we zijn meer dan overwinnaars in Jezus Christus. Strijd zullen we altijd hebben, dat is het gevolg van de zonde. Maar in God zijn we sterk en Hij helpt ons overal doorheen. Tot hier heeft Hij ons geholpen, en we geloven 100% dat Hij ons nooit in de steek zal laten; dat is een belofte, waar we ons aan kunnen vasthouden.

Op woensdag 11 april, liet Ismaël ons schrikken. Hij werd ineens niet lekker, en had pijn op de borst en adem tekort. Iedereen dacht aan een hartinfarct. Op de eerste hulp werd hij meteen geholpen. Er werden hartfilmpjes en röntgenfoto's gemaakt en het bloed werd onderzocht. En maar wachten, wachten... Ze hebben heel wat vragen gesteld over zijn gezondheid, maar we kregen geen uitslag. Toen moesten ze opnieuw onderzoeken doen. We werden ongerust. Kortom, hij is ongeveer 24 uur opgenomen geweest, en mocht daarna naar huis. Wat hij had? We weten

het nog steeds niet goed, maar het was gelukkig geen hartinfarct. Hij moet in ieder geval afvallen. God is goed en zorgt voor ons; alles is goed verlopen en er was niks ernstigs aan de hand. Ik zie het als een waarschuwing voor Ismaël, omdat hij nooit zichzelf laat onderzoeken. Hij houdt niet van dokters en injecties, wie herkent dat? ☺ Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest, en daar moeten we goed voor zorgen. Nu gaat hij wel een check up laten verrichten.

Ismaël

Goed, ik ben toch over Ismaël aan het schrijven, dan ga ik nog even door. Wat u misschien niet weet, is dat Ismaël als kind een profetie gekregen heeft, dat hij herder zal worden over vele schapen. Ismaël werkt al jaren als pastor eigenlijk, maar hij is nooit officieel ingezegend omdat hij dat zelf nog niet wilde; hij vond zichzelf daar niet klaar voor.



Ismaël en gezin

Mijn vader en moeder bemoedigden Ismaël altijd om aan zijn roeping te gehoorzamen. Hij vond het maar moeilijk, de grote verantwoordelijkheid. Veel mensen noemde hem al pastor Ismaël en iedereen zei tegen hem dat hij voorganger moest worden. En ineens, toen niemand

het verwachtte, was hij er blijkbaar klaar voor. Als datum koos hij zijn verjaardag. Afgelopen zaterdag 14 april werd Ismaël 45 jaar, en werd hij ingezegend als voorganger in Santa Barbara, naast onze voorganger Anivaldo. Het was een groot feest, met veel genodigden, gelovigen en ongelovigen. De burgemeester en ongeveer 15 voorgangers uit de omgeving waren ook aanwezig op die avond.

De bijbeltekst waarover Ismaël op zondag predikte waren de

teksten uit 2 Kronieken 20 vers 12b en 15b, die de Heer duidelijk op zijn hart legde. **Maar onze ogen zijn op u gericht.** Niet zolang geleden, was dat ook de bijbeltekst die ik gebruikte in een nieuwsbrief, weet u dat nog? Nu kwam hij via mijn broer. "Wees niet bang. ..**Want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God**". Laten we dat niet vergeten. Als het onze strijd was, gingen we eraan onderdoor, maar we mogen God vóór laten gaan, en Hij strijdt voor ons met al zijn kracht en majesteit. Daarom zijn we meer dan overwinnaars in Jezus naam. We hoeven niet bang te zijn. Dat was het troostende woord van God voor Ismaëls beslissing.

Het getuigenis van Karina

Enkele maanden geleden zijn Karina en haar vriend tot bekering gekomen. Dit is haar getuigenis:

Ik kom uit een droevig en leeg verleden, maar mijn geopende wonden werden gevuld door de liefde van de hemelse Vader. Mijn naam is Karina, nu 30 jaar oud. Ik denk dat ik mooi en sterk ben, maar dat was niet altijd zo. Mijn jeugd werd gekenmerkt door gebrek aan liefde, en geestelijke druk. Ik voelde me niet geliefd of gelukkig, wat resulteerde in een koude tiener zonder eigenliefde. Ik had geen idee dat iemand van me hield.

Als kind, herinner ik me dat mijn broer en ik naar de occultisten werden gebracht. Tot enige tijd geleden veroorzaakte dat nog steeds angst, angst voor wat ik zag en anderen hoorde zeggen. 's Nachts werd dat erger, en er waren geen burens, geen straatverlichting; ons licht was een kaars, en als die uitging was mijn broer vol paniek en schreeuwde, alsof iemand hem bang maakte en wij voelden die angst ook.

Onze vader dronk, sprak bijna niet, toonde bijna geen genegenheid, onze moeder was koud, verdrietig, mismoedig, we mochten haar niet aanraken, we werden grootgebracht zonder knuffels te krijgen en "ik hou van je" te horen. We werden opgevoed met: "Je zult niet slagen, het zal niet werken, je neven en nichten weten het, je zult het niet kunnen". Voor onze ouders was het genoeg om ons eten te geven.

Vandaag begrijp ik dat het niet hun schuld was, en zoals ik in het begin zei, de liefde van God heeft mijn wonden genezen. Ze wisten niets van Christus Jezus of de Heilige Geest en hadden ons niet verteld over

deze echte liefde. Het enige dat we deden was naar de mis gaan, en dat was zeldzaam. Thuis evangelische mensen ontvangen of naar een gemeente gaan was verboden.

Ik was vrij om te zondigen: feesten, sigaretten roken, drugs gebruiken, seks, alcohol drinken, alles wat het hart van de Vader mishaagt. Ik wist niet dat het zonde was, ik wist niets. Ik leefde in kapotte relaties, leugens en ontelbare vernederingen. Ik ben ook mijn vader en mijn broer in een jaar tijd verloren, beiden met kanker en beiden in mijn aanwezigheid overleden. Ik schreeuwde het uit, riep wanhopig om hulp, om licht, naar God, diezelfde God waarvan ik in mijn onwetendheid niet zeker was dat Hij bestond. Hij hoorde mij en kwam, ik voelde Hem, Hij was daar aan mijn zijde, en ik viel stil in Zijn aanwezigheid. Hij nam me bij de hand en bracht me bij Hem. Zijn liefde, Zijn bescherming, en nieuwe gevoelens die uit het niets kwamen kalmeerden me .

In maart is het een jaar geleden, dat de Heilige Geest mij naar de Kerk van het Volle Evangelie heeft gestuurd, waar ik werd gesteund, verwelkomd en vernieuwd. Ik werd bevrijd van drugs en drank voor de eer en glorie van God, zonder dure medicijnen of klinieken, alleen door Zijn genade, die genoeg is! Ik heb een nieuwe, mooie en liefdevolle vriend die, hoewel ik al drie kinderen heb, de waarde van kuisheid respecteert en met mij vecht tegen alles wat het hart van God mishaagt.

Mijn moeder is nog niet bekeerd, maar ze is al heel erg veranderd. Ze heeft me omhelsd, we hebben woorden van genegenheid gewisseld, gekust en de gedroomde "ik hou van je", woorden uitgesproken zonder enige angst. Ik zal dankbaar zijn voor de rest van mijn leven, want God heeft mij gevonden, redde me uit het dal van de schaduw van de dood. Ik zal Zijn heilige naam prijzen zolang ik leef, en ik weet dat alles in orde is, en dat alles samenwerkt voor het welzijn van degenen die God liefhebben. Hier ben ik, Heer, en ik blijf ik elke dag mijn totale afhankelijkheid aan Hem belijden.

De vrede van Christus wens ik u, en moge zijn naam verheerlijkt en verheven zijn.

Begin maart liep haar dochttertje Camila van 7 jaar naar voren en wilde haar hartje aan de Here Jezus geven. Zij zelf had het gevraagd aan pastor Anivaldo. Haar woorden waren, dat ze ook zo blij wilde zijn als haar



Huwelijk Karina en Jonathan

moeder; ze wilde datgene hebben wat haar moeder had.

Op 12 mei zijn Karina en haar vriend Jonathan getrouwd. Het was een prachtige bruiloft en zo kon ook hun familie Gods woord horen.

We zijn erg blij met het echtpaar. Ze zijn een zegen voor de gemeente. Echt een voorbeeld van Gods werk in een wanhopig mens.

Kinderdagverblijf CENA

Het gaat heel goed op het kinderdagverblijf. Wel vallen er vaak lesuren op school uit door de vele feestdagen. De kinderen lijden daaronder, want ze moeten alles weer inhalen, bijv. op zaterdag.

Kortgeleden heeft Lourdes een mooi compliment gekregen van een moeder. Haar naam is Priscilla, en ze heeft een jongetje van twee jaar, die Pietro heet. Ze woonde samen met haar moeder, die werkte en zorgde voor beiden, ook financieel. Maar in het begin van dit jaar is haar moeder ziek geworden en overleden. Toen kwam ze in een moeilijke situatie terecht, want ze moest gaan werken, maar wie zal dan op Pietro passen. Haar moeder werkte in de gezondheidszorg. Gelukkig hielp de burgemeester haar snel aan een baan. En ze schreef Pietro in op het kinderdagverblijf. Na een tijdje kwam ze naar Lourdes toe, en bedankte haar voor de geweldige hulp die ze mocht ontvangen, want ze was ten einde raad. Haar woorden waren:

“CENA is erg belangrijk voor mij, maar nog meer voor mijn zoontje. Ik kan gerust naar mijn werk gaan, zonder dat ik mij zorgen maak, want ik weet dat hij het goed heeft en in goede handen is. Het is niet alleen een aangename plaats voor mijn zoontje, maar ook zijn alle medewerkers meer dan medewerkers. Ze zijn allemaal als familie voor hem geworden, en ik wil jullie van harte bedanken voor dit mooie en

fijne werk.”

Nou, dat doet ons toch zeer goed om dit te horen, of niet? Vooral voor Lourdes, die voor heel het Kinderdagverblijf verantwoordelijk is. Dit bemoedigt haar enorm.

Er zijn ook uitdagingen: Lourdes geeft aan dat het moeilijk werken is met de leraressen die de burgemeester dit jaar heeft gegeven, want ze hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel en doen maar wat ze willen. Ze geven bijvoorbeeld niet door dat ze de volgende dag niet kunnen komen en ze spijbelen graag. Dat is niet fijn voor Lourdes, die steeds opnieuw vervanging moet regelen.

Trage postbediening vanuit het buitenland

Graag willen wij onze verontschuldiging aanbieden aan alle broeders en zusters die wij niet hebben kunnen bedanken via post of mail. Het is bijna niet te geloven, maar we kregen begin april nog post van Kerst 2017. Op veel kaarten konden we niet reageren, omdat we geen adres hadden.

Maar via deze weg wil ik ieder van harte bedanken voor uw kaarten en giften voor ons. Dat God u rijkelijk zegent, en u veel gezondheid, vreugde, kracht en wijsheid geeft.

Een warme groet van alle medewerkers, en tot de volgende keer.

Liefs,

Fliana Jonker.

Van het Bestuur in Nederland

De stand van zaken van het Renovatie/Afbouwproject voor het Kinderdagverblijf:

Tot nu toe is hiervoor € 25.315,- binnengekomen, mede dankzij 2 grote sponsorbijdragen. Genoeg dus om al te beginnen! We zijn hiervoor alle gevers heel dankbaar.

De totale begroting is € 28.500,-. Dat betekent dat er nog € 3.185,- nodig is. Het uitvoeren van alle werkzaamheden duurt nog zeker een jaar. Het zou geweldig zijn als gedurende dit jaar ook in het laatste deel van de benodigde financiën kan worden voorzien.

Daarom beveelt het bestuur dit project van harte bij u aan!



Dank aan God en gebed voor het zendingswerk

Wilt u met ons meedanken voor:

- Dat we het werk, ondanks alle strijd, kunnen volhouden, dankzij de kracht en moed die de Heer ons geeft.
- Voor het Kinderdagverblijf, dat we hier vrij zijn om het evangelie te verkondigen.
- Voor de gezondheid van Camila dochter van pastor Antônio.
- Voor de fijne trouwdag van Karina en Jonathan.
- Dat de staking van de vrachtwagenchauffeurs opgeheven is en we ons dagelijks werk en leven weer normaal konden oppakken.
- De fijne waardering van de mensen voor het werk hier.
- Dat de nieuwe Braziliaanse bankrekeningen eindelijk werken en het geld uit Nederland via deze rekeningen kan worden overgemaakt.

We vragen u om met ons mee te bidden:

- Voor opwekking en groei in beide gemeentes.
- Voor het bestuur in Brazilië en in Nederland.
- Voor Alexandre en Emely, kinderen van Magna Jonker. Magna werkt overdag. (Alexandre is begonnen om stiekem wiet te roken).
- Voor de fam. Jonker en alle medewerkers in Brazilië.
- Voor Vera en Vitória (zie eerdere nieuwsbrief), dat ze kracht ontvangen en wijsheid voor alle moeilijkheden waar ze nu mee te maken krijgen, na hun bekering. Ze trekken zich een beetje terug.
- Voor onze plannen voor het afmaken van de gebouwen van het Kinderdagverblijf en beide kerken, dat God ons wijsheid geeft en inzicht in alle zaken. Er is veel werk te doen.
- Voor het Kinderdagverblijf, voor alle kinderen, en hun ouders, en voor alle medewerkers (+leraressen).
- Voor kracht, moed en wijsheid voor Lourdes om leiding te geven.

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Bestuur:

Voorzitter: Ds. J.P. (Jacques) Helder
Stationsweg 369, 3925 CB Scherpenzeel (033 – 2465275)
Secretaris: Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
Penningmeester: Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Br. C.J. Du Fossé – Mortsel (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland

Postadres van en contact met de familie Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio,
Minas Gerais, Brazilië.
E-mail: cena.jonker.brazilie@bol.com.br. Telefoon: 0055-3233651476

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.

Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben een ANBI beschikking.

Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te regelen. De betreffende link kunt u vinden op de website van de stichting onder "contactgegevens".

In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst vragen wij u een algemene omschrijving aan te houden, zoals **zendingswerk** of **kinderdagverblijf**.

Nieuwsbrief

Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in het ontvangen van de nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar info@zendingbrazilie.nl.

Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief kan op dezelfde manier. Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.